

## 51. Samuel zalft Saul tot koning

Op een dag zei God tegen Samuel dat er een man bij hem op bezoek zou komen, die koning over Israël moest worden. Hij heette Saul en was met zijn knecht op zoek naar een paar weggelopen ezelinnen. Saul was toen al drie dagen van huis. Hij moest en zou de ezelinnen vinden, want zij waren een kostbaar bezit. Maar op een gegeven moment bedacht hij dat zijn vader zich wel ongerust moest maken over hem. Daarom wilde hij zo snel mogelijk naar huis. En wie weet waren de ezelinnen alweer terecht.

In die tijd kon je niet even bellen of een sms'je sturen. Maar zijn knecht wist dat er vlak bij een profeet woonde. Hij zei: "Kom laten we eerst naar hem gaan, misschien kan hij ons helpen en daarna gaan we snel naar huis". Saul stribbelde wat tegen: "we hebben niets wat we hem kunnen geven." Ze dachten er niet aan dat Samuel helemaal geen geschenk nodig had. Hij was de knecht van God en God zorgde voor hem. De knecht van Saul had wat kleingeld, en zei: "Het is niet veel, maar genoeg om onze eerbied en dankbaarheid te laten zien".

Zo kwamen ze bij Samuel. Die wist, door wat God had gezegd, dat daar de toekomstige koning aan kwam. Samuel was ontroerd en onder de indruk. Wat was hij lang: wel een hoofd groter dan alle andere mannen van het volk. Hij zag er ook heel sterk uit. Wat zou het volk blij zijn met zo'n lange, knappe koning! Samuel nodigde hen uit voor een maaltijd; dan konden ze de volgende dag naar huis. Want, zei hij, de ezelinnen waren allang terecht, en zijn vader was nu inderdaad erg bezorgd om hem. Maar Samuel zei nog iets heel bijzonders: niet alleen de ezelinnen, maar heel Israël zou van Saul zijn. Saul begreep er niets van. De stam Benjamin waar hij toe behoorde was de kleinste van Israël en zijn familie was niet voornaam! Maar tijdens de maaltijd werd Saul als een heel voornaam iemand behandeld: hij kreeg het beste stuk vlees. De volgende dag stuurde Samuel de knecht van Saul vast vooruit. Toen hij alleen met Saul was, zalftde hij hem tot koning. Saul werd er verlegen van, en vertelde het aan niemand. Samuel waarschuwde hem altijd precies te doen wat God zei, dan zou God bij hem zijn en hem helpen om alle vijanden van het volk te verslaan. Bovendien zou zijn zoon dan ook koning mogen worden. Zou hij een goede koning worden, zou hij altijd gehoorzaam zijn? Dat lees je de volgende keer.