

52. Koning Saul

Saul was wel tot koning gezalfd, maar niemand van het volk wist dat. Het leek alsof Saul dat wel prettig vond. Hij had eigenlijk niet zoveel zin om koning te worden.

Toen God het tijd vond om het bekend te maken, moest Samuel het volk bij elkaar roepen. Hoe zou God hen duidelijk maken dat Saul hun koning zou zijn? Daar hadden ze een goede manier voor: ze gingen loten. Meestal gebruikten ze een soort dobbelstenen. Wie een bepaalde steen kreeg was gekozen. God zorgde ervoor dat het lot bij Saul uitkwam. Samuel riep hem, maar hij was nergens te vinden. Saul had zich snel verstoppt tussen de bagage van al die mensen die waren gekomen. Hij was namelijk bang en verlegen. Wat een vreemde koning! Samuel vroeg aan God: "Is hij hier wel?" "Ja" zei God "en hij heeft zich daar en daar verstoppt". Snel werd hij opgehaald, en het volk begon te juichen toen hij voor hen stond. Want o, wat zag hij er sterk uit! Hij was wel een hoofd groter dan alle andere mannen. Dat is nog eens een goede koning! Niemand dacht er aan om God te vragen of hij wel geschikt was om hun koning te zijn. Iedereen dacht: 'bij zo'n sterke grote man zul je toch altijd veilig zijn?' Dat zouden ze ook, maar alleen als hij altijd God zou gehoorzamen.

In het begin van zijn regering deed hij dat ook; en met Gods hulp redde hij het volk van vele vijanden. Maar Saul moest laten zien dat hij altijd zou doen wat God vroeg. Op een keer wilden de Filistijnen weer het volk weer aanvallen. Saul zag een geweldig groot leger in de verte. Samuel wist het en had tegen hem gezegd: "Wees niet bang, maar doe niets voordat ik er ben, dan brengen we eerst een offer". Maar Samuel kon niet meteen komen; Saul moest even geduld hebben. Maar na enige tijd werd hij erg ongerust, en veel soldaten werden bang en liepen weg. Saul durfde niet langer te wachten en ging zelf maar het offer brengen. Nauwelijks was hij klaar, of daar kwam Samuel. Natuurlijk was hij boos en verdrietig. Wat dom van Saul! Als straf zou zijn zoon geen koning mogen zijn. God zou iemand kiezen die wel zou luisteren. Niet een man die groot en sterk was, maar een die heel veel van God hield en altijd op God zou vertrouwen. Toch liet God het volk niet in de steek. De Filistijnen werden verslagen; maar niet Saul zorgde voor de overwinning. Wie dan wel? Dat lees je de volgende keer.