

## 53. Bomen

Op een ochtend in februari keken Sam en Anne uit het raam. Overal zagen ze een laag sneeuw, maar niet genoeg om een pop van te maken. Ze besloten met de fiets naar het bos te gaan. Ze waren niet ver van huis toen ze een krakend geluid hoorden, gevolgd door een knallende klap. Wat was daar aan de hand? Dichterbij gekomen zagen ze een lange boomstam op de grond liggen. Staatsbosbeheer was bezig het bos uit te dunnen. Ze vroegen één van de bosarbeiders wat ze met die boomstam gingen doen. "Die gaat naar onze houtzagerij, jongens," kwam het antwoord. "Deze maand is het haardhoutmaand, weet je, en wij verkopen hout voor de open haard." Met het geld dat we verdienen kunnen we het bos mooi houden. "Wij hebben een open haard," zei Anne. "Waar kunnen wij dat hout kopen?". "Jullie kunnen beter op onze website kijken; maar eerst met jullie ouders praten hoor!" Sam vond dat een goed idee, want hun voorraad thuis was bijna op. De boswachter kwam er ook bij staan, en vroeg Sam en Anne of ze konden uitrekenen hoe oud die omgevallen boom was. Dat wisten ze allebei: "Je moet de ringen tellen." "Goed zo; ja, elk jaar komt er een nieuwe groeiing bij." Ze gingen de ringen tellen, en kwamen op een aantal van 40.

's Avonds, na het Bijbellesen praatten ze met zijn allen over bomen in de Bijbel. Ze begonnen met het scheppingsverhaal in Genesis 1. God had bomen gemaakt, zodat de mensen - die Hij later zou maken - lekkere vruchten te eten zouden hebben. In hoofdstuk twee lasen ze dat God tegen de mens zei: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven." Adam en Eva gehoorzaamden niet, en daarom sterven alle mensen vroeg of laat - wat heel erg is, want het geeft steeds veel verdriet!

Verderop in de Bijbel ontdekten ze dat bomen vaak mensen voorstellen. In Psalm 1 staat dat de mens die God zoekt, lijkt op een vruchtbare boom. De Heer Jezus had het over goede en slechte bomen (Luc 6:43-45). Maar het mooiste vonden ze in Openbaring 2:7 "Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat." Wat voor boom wil jij worden? Een met allemaal dode bladeren en takken, of een met mooie vruchten? Word je dat laatste, dan mag je van de levensboom eten als de Heer Jezus komt.

