

## 54. Koning Saul is ongehoorzaam

De Filistijnen hadden de strijd verloren en waren gevluht. De soldaten van Saul plunderden snel hun legerplaats, maar hielden zich niet aan de regels. Ze hadden vreselijke honger en deden toen erg dom. God had hen precies verteld hoe ze dieren moesten slachten. Daar moesten ze rustig de tijd voor nemen. Dat deden ze nu niet, want ze wilden zo snel mogelijk eten. Sommigen aten het zelfs rauw! Saul schrok hiervan. Vlees rauw eten was een grote zonde, omdat ze het vlees niet met bloed mochten eten. Snel liet hij een grote steen brengen om daarop de dieren te slachten.

Maar God was al boos. Saul had een eed gezworen, en die was gebroken. Toen hij God vroeg of hij de vijanden verder achterna zou gaan, antwoordde God hem niet. Saul begreep dat God boos was. Wie was de schuldige? Om daar achter te komen besloot hij dat er geloot moest worden. De schuldige moest sterven. Vol spanning wierpen ze het lot. Iedereen schrok: het viel op Jonathan! Toen vertelde Jonathan dat hij een stukje honing had gegeten. "Dan moet je sterven", zei zijn vader. Maar het volk kwam voor Jonathan op. Hij had de overwinning behaald, en zou hij dan moeten sterven? Dat kon God toch niet bedoe-len?! Nee, natuurlijk niet, maar Saul had niet mogen zweren. Hij was de echte schuldige, en dat maakte God hem op deze manier duidelijk.

Na deze overwinning kreeg Saul nog een keer de kans om te laten zien dat hij God echt ging gehoorzamen. Samuel kwam hem goed waarschuwen. Hij moest tegen de koning van Amalek gaan vechten. Die had hele erge dingen gedaan, en God wilde hem daarom straffen. Saul moest dat gaan doen. Maar hij mocht niets meenemen van de buit. Maar Saul luisterde niet naar God. De soldaten namen de sterkste dieren mee naar huis. Toen Samuel al die dieren hoorde, vroeg hij: 'wat is dat'? Saul had een smoesje bedacht: 'ik heb wel geluisterd en al die dieren willen we offeren'. Maar God wil liever gehoorzaamheid dan offers. God vertelde Samuel dat Saul geen koning mocht blijven. Samuel was heel verdrietig, want ondanks alles hield hij veel van Saul. Maar God zei: 'wees niet verdrietig, Ik ken zijn hart en hij is geen goede koning voor mijn volk. Ik kies nu zelf iemand die Mij altijd zal liefhebben en gehoorzaam zijn. Jij moet hem gaan zalven'. Wie dat was, lees je de volgende keer.