

## 56. David bij koning Saul

Samuel had David tot koning gezalfd, maar hij bleef gewoon werken als schaapherder. Saul was nog steeds koning, en het ging niet goed met hem. Hij wist dat een ander koning zou worden. En o, wat zou hij graag willen weten wie dat was. Dan zou hem meteen doden. Hij werd steeds snel boos, en schreeuwde dan tegen zijn dienaren. Die werden zelfs bang voor hem. Toen bedacht een dienaar dat muziek wel eens goed voor Saul kon zijn; daarvan zou hij vast rustig worden. Hij kende wel iemand die mooi harp kon spelen. Hij dacht aan David. "Zal ik hem voor u gaan halen?", vroeg hij. Saul vond het een goed idee. Zo kwam David aan het hof van de koning. David speelde heel mooi. Elke keer als Saul een boze bui had, speelde David totdat de bui weer over was. Saul ging veel van David houden. Maar David wist dat hij niets over zijn zalving mocht zeggen. Hij moest rustig wachten totdat God hem koning zou maken.

Na een poosje was er weer oorlog: de Filistijnen wilden het land binnen vallen. Koning Saul ging mee met de soldaten en David ging weer naar huis. Maar God zorgde dat David bekend werd bij het hele volk. De Filistijnen hadden een list bedacht: waarom zou het hele leger vechten? Ze wilden er een soort spel van maken. Ze hadden een hele sterke man. Als de Israëlieten nu ook voor een sterke man zouden zorgen, dan konden die tegen elkaar vechten. De winnaar had de oorlog gewonnen. De Filistijnen waren niet eerlijk, zij hadden een hele sterke man. Geen gewone man, nee een reus. Wie zou van hem kunnen winnen? Niemand van de Israëlieten durfde tegen de reus Goliath te vechten. Dagen lang stonden de legers zo tegenover elkaar.

De broers van David waren in het leger, maar David was nog te jong, en moest thuis blijven. Op een dag mocht hij eten naar zijn broers brengen. Hij was blij dat hij nu alles eens kon zien. Hij was verbaasd. Waarom vocht niemand? Waarom stond daar iemand zo te schreeuwen? Hij werd boos op die grote Filistijn, die stond te spotten met het volk en zelfs met God. Waarom deed niemand iets? Ik zou het wel durven zei David. Zijn broers ergerden zich aan hun broertje. Wat deed hij hier? Hij kon beter bij de schapen blijven. Maar iemand ging snel aan Saul vertellen dat er een moedige jongeman in het leger was gekomen. Ging David vechten? Dat lees je de volgende keer.