

57. David en Goliath

Toen Saul hoorde dat er een dappere jongeman in het leger rondliep, werd hij nieuwsgierig en kreeg weer hoop. Snel liet hij hem halen. Maar wat was hij jong! En hij leek helemaal geen soldaat. Maar David zei: "Niemand hoeft meer bang te zijn, ik zal met Gods hulp gaan vechten". Want de Filistijn Goliath spotte met God. Hoe durfde hij! David was boos dat niemand iets deed. Hij wist dat God de overwinning zou geven aan wie het tegen die spotter zou opnemen. Saul wilde David voor de zekerheid een harnas geven. Maar toen hij het paste, was het veel te zwaar voor hem; daar kon hij niet in lopen. Hij ging gewoon in zijn herderskleren. God zou hem wel beschermen. Zijn hulp was veel beter dan een zwaar harnas. David nam zijn slinger en zocht een paar mooie gladde stenen. Hij was gewend om zo dieren weg te jagen. Meer had hij niet nodig. Zo betrad hij het strijdsperk.

Goliath stond daar in een harnas met een groot zwaard in zijn hand. Het leek zo oneerlijk. Iedereen hield zijn adem in. Dit kon David toch niet winnen? Goliath schreeuwde en zei: "Ben ik een hond dat je een stok hebt, kom maar hier dan zal ik je doden". Maar David zei: "Jij komt met een zwaard en denkt mij te kunnen verslaan, maar ik kom in de Naam van God. Jij heb God vervloekt en daarom zal God jou in mijn macht geven". David koos een steen, deed die in zijn slinger en slingerde hem weg. God stuurde de steen zo dat hij Goliath in het hoofd raakte. De reus wankelde en viel en stierf. De held van de Filistijnen was dood. Het leger raakte in paniek en vluchtte weg. Het leger van Israël ging er achteraan en versloeg hen.

Zo werd David een verlosser van het volk. Saul wilde graag dat David in het leger kwam. Zo'n vent kon hij goed gebruiken. Jonathan, de zoon van Saul, was blij dat God hen geholpen had. Hij wist waarom zijn vader niet durfde te vechten: hij vertrouwde niet meer op God. Jonathan had goed geluisterd naar David, en begreep waarom God hem wel geholpen had. David zou een goede koning zijn, dacht hij. Hij wilde Davids vriend worden en sloot een verbond met hem. Hij gaf David alles wat hij bij zich had: zijn mantel, zijn zwaard, zijn boog, en zei: "Ik ben van jou met alles wat ik heb, omdat God ons door jou geholpen heeft". Vanaf dat moment waren zij grote vrienden. En Saul? Bleef hij van David houden? Dat lees je de volgende keer.