

Wist je dat?

In de brievenbus

Zowel het idee als het woord **post** komen uit de tijd van de Romeinen. Zij waren trots op hun wegennet, waardoor zij alle uithoeken van het rijk met elkaar verbonden. Op de wegen reisden boden, en waar zij van paard wisselden, zetten zij een paal (latijn 'posta'; vergelijk deurpost). Niet zo lang geleden werden ook in ons land brieven nog zo bezorgd; daarna reden er postkoetsen, en vanaf de vorige eeuw kwamen er bijna dagelijks postbodes aan de deur.



De geschiedenis van de posten is bijna even oud als die van de mens. Want er waren al vanaf de vroegste tijd koningen die over grote gebieden hun gezag uitoefenden, en kooplieden die tussen de ene streek en de andere handel dreven. Beide moesten kunnen communiceren.

De eerste 'postbode' in de Bijbel vind je in het boek Job: "Mijn dagen gaan sneller dan een snelbode" (9:25). Koning Hizkia stuurde de boodschap dat allen naar Jeruzalem moesten komen om het paasfeest te vieren: "De snelboden gingen met de brieven van de koning" (2 Kron 30:6). Ook de Perzische koningen hadden een bodesysteem. Toen Esther koningin was, deed men een brief 'op de post', die het leven van duizenden Joden redde: "Men schreef dan in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning en verzond de brieven door middel van ... snelboden ... gezeten op vorstelijke paarden, vertrokken met de grootste spoed" (Esther 8:9-14).

Vermoedelijk heeft de vervanging van zware kleitabletten door papyrus en perkament gezorgd voor een uitgebreidere briefwisseling onder de Grieken en Romeinen. Veilige en goede wegen hebben ook een belangrijke rol gespeeld. Zo vinden we in het Nieuwe Testament vele brieven. Het bestaat in feite voor het grootste deel uit brieven. Wist je dat het evangelie naar Lucas en de Handelingen van de Apostelen eigenlijk twee brieven zijn van Lucas? En wist je dat in sommige van de 'echte' brieven verteld wordt wie de besteller was: de brief aan de Romeinen werd door Phébe bezorgd; de brief van Paulus aan Filémon door Onésimus. Zonder trouwe boden waren ze nooit aangekomen. Maar God heeft er niet alleen voor gezorgd dat de brieven van Zijn knechten op het goede adres werden afgeleverd, maar ook dat zij bij ons, als het ware, in de brievenbus komen. Ze waren ook voor **ons** bestemd!