

'Sam kwam opgewonden thuis. "Mam, weet je wat we vandaag hebben gedaan op school?" "Geen idee, vertel eens", zei mama. "Er kwamen een meneer en mevrouw van het IVN over de natuur vertellen, en daarna gingen we nestkastjes schoonmaken in het bos", zei Sam trots. "Daar hangen er een heleboel aan de bomen. Ze hebben allemaal een nummer en die meneer had een lijst van al die nestkastjes. Wel een paar honderd. Sommige nestkastjes hangen laag aan de boom en andere heel hoog. Ze hadden een trapje bij zich en een ladder. Wie durfde mocht op de ladder klimmen, de kastjes openmaken en oude nesten eruit halen. En weet je mama, Mick wou niet op de ladder. Ik vond het niks eng hoor" "Nou, ik zou het wel eng vinden, hoor" zei mama. Op dat moment kwam papa binnen. Hij gaf mama een kus, en Sam een klop op de schouder. "Zo, mannetje, hoe ging het vandaag op school?" "Leuk, hoor", vond Sam, en toen moest papa het ook horen. "Hoe zagen die nesten er dan uit?", vroeg hij. "Nou, de meeste vierkant, maar één was rond". "Weet je ook waarom?" "Ja, natuurlijk, dat nest was van een ander soort vogel, maar ik weet de naam niet meer". "Welke vogels hadden die andere nesten dan gemaakt?" "O, dat waren allemaal mezen — koolmezen of pimpelmezen". Papa liep naar de boekenkast en pakte zijn vogelgids. "Eens kijken. Zag het er een beetje zó uit?", vroeg hij. "Ja, zoiets, en er lag ook een klein



blauw ei in, net zo een als dat daar". Sam wees met zijn vinger naar de foto van het nest van een bonte vliegenvanger. "Dan hebben jullie geluk gehad. Die vogel komt helemaal uit Afrika". "Uit Afrika?" Sam was verbaasd. "Ja, hij komt hier vóór de zomer en aan het eind van de zomer vliegt hij weer terug". "Maar waarom maakt hij zijn nest dan niet in Afrika?", vroeg Sam. "God heeft hem zo gemaakt. Hij heeft een soort innerlijke drang om in het voorjaar hierheen te trekken. Dat noemen we instinct". "En mezen dan, gaan die ook

naar Afrika?" "Nee, hoor, die blijven het hele jaar door hier. Zij hoeven niet weg te gaan". "Waarom niet?", vroeg Sam. "Omdat zij hier genoeg eten kunnen vinden. Een vliegenvanger moet vliegen vangen, nietwaar? En die zijn er 's winters nu niet of te weinig. Daarom moet hij naar een warmer land. De Bijbel zegt het ook: "De vogels kennen hun vaste tijden" (Jeremia 8:7). Juist op het goede moment komen ze hier en gaan ze weer. Is dat niet wonderlijk?" "Ja", zei Sam.