



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Verhalen die de Here Jezus vertelde: de verloren zoon

De Here Jezus vertelde eens over een rijke boer die twee jongens had. Hij had een grote boerderij, dus er was veel werk voor de familie en ook voor mensen in het dorp. De oudste jongen werkte zonder te mopperen op het land; maar de jongste had er geen zin meer in. Hij wilde op reis naar verre landen. Hij dacht: 'als mijn vader er niet meer is, krijg ik een deel van zijn geld, maar dat duurt misschien nog wel heel lang'. Daarom vroeg hij zijn vader of hij het nu al kon krijgen; en hij kreeg het. 'Hoera', dacht hij, 'nu kan ik op reis en alles kopen wat ik wil!' Hij pakte zijn spulletjes in en ging zomaar weg. Hij ging feestvieren, lekker eten en drinken en maakte zo veel vrienden. Maar op een dag keek hij in zijn portemonnee en o, o ... er zat niets meer in! Hij schudde nog eens goed en er rolde alleen maar een 10 cent muntje uit! 'O nee hè, nu moet ik gaan werken anders heb ik geen eten', dacht hij. Misschien heeft een boer wel een baantje voor mij. Maar omdat het al maanden geen drupje had geregend en de zon zo heet was, groeide er niets meer op de akkers. Niemand had werk voor hem. Bij een boer mocht hij voor de varkens zorgen en ze voeren, maar zelf kreeg hij niet eens een schilletje. 'Dit is te gek', dacht hij, 'de knechten thuis hebben eten genoeg, maar ik heb hier niets. Ik zal naar mijn vader gaan en zeggen: Papa, ik heb het niet goed gedaan en het spijt me zo. Ik had nooit weg moeten gaan en al het geld moeten opmaken. Ik ben heel stout geweest, maar mag ik blijven als uw knecht?' Toen begon hij aan de lange reis terug naar huis. Maar wie zag hij daar staan toen hij bijna thuis was? Zijn papa die elke dag naar buiten was gegaan om te kijken of zijn jongen weer terug kwam! 'Papa, ik ben heel stout geweest en het spijt me zo. Ik wil.....' Maar zijn vader hoorde het niet eens! Hij knuffelde zijn jongen en gaf hem zelfs nieuwe kleren! Wat was hij blij dat hij er weer was! Hij riep de hele familie bij elkaar en liet het lekkerste eten klaarmaken. Toen gingen ze feest vieren. De oudste jongen was nog op het land bezig en hoorde muziek. Hij ging gauw naar huis en zag daar zijn broer zitten! Denk je dat hij blij was? Nee, hij was boos omdat zijn vader voor hem nooit een feestje had gegeven! Maar de vader zei: "Jongen toch, de boerderij is van jou en wij zijn altijd samen; maar je broer, die zolang weg was, is weer thuis! Kom, we gaan samen feestvieren!"

G.T.