

# Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

## David zwerft rond

De Filistijnen hadden David weer laten gaan. Maar waar moest hij naar toe? Saul wilde hem nog steeds doden en daarom kon hij niet naar huis. Hij moest zich ergens verbergen. Toen herinnerde hij zich de spelonk van Addulam. Daar was ruimte genoeg voor hem en zijn mannen. Hij liet ook zijn ouders en familieleden halen, want ook zij waren niet meer veilig voor Saul. Veel mensen die ook op de vlucht voor Saul waren kwamen ook bij David. Al snel was hij de aanvoerder van wel 400 mannen. Zo leerde David om goed leiding te geven.

Saul hoorde dat David een bende om zich heen had verzameld. Hij werd ongerust en was er van overtuigd dat David tegen hem in opstand zou komen. Hij klaagde en deed erg zielig. Had dan niemand medelijden met hem? Niemand zei iets, niemand wilde David kwaad doen. Maar toen kwam opeens Doëg naar voren. Je weet vast nog wel dat hij bij de priesters was toen David de toonbroden kreeg. Hij vertelde dat hij David had gezien en dat de hogepriester David zelfs geholpen had. Saul liet de priesters direct halen en wilde hen laten doden. Hoe kon hij dat nu doen? Had hij dan helemaal geen eerbied meer voor God? Nee, Saul dacht alleen maar aan wraak. Iedereen die voor David was, was tegen Saul en moest gedood worden. Natuurlijk wilden zijn soldaten de priesters niet doden, maar Doëg wel. Hij had geen eerbied voor God.

Eén van de priester kon vluchten en ging snel naar David. Wat was hij verdrietig toen hij dit hoorde. Hij voelde zich ook schuldig. Hij had Doëg toen wel gezien en ook hoe vals hij keek. David voelde zich nu niet veilig meer in de spelonk. Daarom trok hij van de ene plek naar een andere. Nergens durfde hij lang te blijven. Hij, de toekomstige koning was een zwerver geworden. Ze gingen naar de woestijn Zif. Daar waren veel goede schuilplaatsen. Op een dag kwam Jonathan David opzoeken. Hij zei dat hij zeker wist dat David koning zou worden. Hij zei nog iets heel moois: "Wees dus niet bang maar vertrouw op God". Wat een trouwe vriend was hij! Het afscheid was nu helaas voor goed. David was heel blij dat Jonathan gekomen was. Nu voelde hij zich sterk en wist zeker dat God hem zou helpen. Al snel kwamen er moeilijkheden. De inwoners van Zif waren laf. Zij vertelden Saul dat David bij hen woonde. Wat er toen gebeurde lees je de volgende keer.

N.D.