

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David spaart koning Saul opnieuw

Saul had al huilend beloofd dat hij David niet meer zou vervolgen, maar hield zich niet aan zijn belofte. Toen de bewoners van de woestijn Zif merkten dat David in de buurt was, stuurden ze snel een bericht naar Saul. Die was blij met hun verraad, en trok met een groot leger op weg. David had goede verspieters. Zij zagen bij een berg het legerkamp van Saul. De koning werd goed beschermd door een kring van wagens. David was niet bang, en wilde naar het kamp gaan. Hij vertrouwde dat God hem zou beschermen. Abisai, een sterke soldaat, wilde wel mee. Stilletjes slopen ze naar het kamp. Daar lagen alle schildwachten zomaar te slapen! Ze konden zo doorlopen naar de koning, die ook lag te slapen. Hoe was dat toch mogelijk? David begreep dat God daarvoor gezorgd had. Abisai vroeg: "Zal ik de koning doden, God heeft hem in uw macht gegeven"? David wist dat hij de gezalfde koning niet zomaar mocht doden. Hij moest geduld hebben, en zei: "Nee, dat laten we aan de Heer over". David wilde Saul wel laten weten dat hij zo dichtbij was geweest dat hij hem had kunnen doden, en pakte de speer en de waterkruik van Saul. Toen het licht werd klom David op een berghelling tegenover het kamp van Saul. Hij riep Abner, de bewaker van Saul: "Abner, waarom heb je de koning niet goed bewaakt, kijk eens wat ik heb". Dat was schrikken! Hoe kon dat nou? Abner werd bang: wat zou de koning daarvan zeggen? Saul werd wakker van het geroep, en toen hij zag dat David zijn speer en waterkruik had schrok hij. Hij begreep dat David hem had kunnen doden. Weer beloofde hij dat hij David niet meer achterna zou zitten. David geloofde hem niet en merkte dat Saul hem steeds weer achterna wilde gaan. Hij werd er zo moe van en wilde zo graag ergens rustig wonen. In zijn eigen land vond hij geen rust, en daarom besloot hij naar een ander land te gaan. Daar zou hij wachten totdat Saul gestorven was. Hij ging naar Achis, de koning van het land van de Filistijnen. Achis was blij met de extra mankracht van David en zijn mannen. Elke oorlog zou hij nu kunnen winnen, ook tegen Israël. Maar David wilde Achis helemaal niet dienen; en hoe zou hij ooit tegen zijn eigen volk kunnen vechten? Hij wilde liever niet meer dichtbij Achis wonen, en vroeg hem om een eigen woonplaats. Kreeg hij die? Dat lees je de volgende keer.

N.D.