

# Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

## Oorlog tussen de Filistijnen en Israëli

David had het zichzelf heel moeilijk gemaakt. Koning Achis vertrouwde hem, en wilde hem meenemen in de strijd tegen de Israëlieten. Maar dat was Davids eigen volk. Daar kon hij toch niet tegen gaan vechten, en koning Saul doden? Hij beseftte dat hij dom had gedaan: hij was bang voor Saul geweest, en was naar Achis gevlucht. Hij dacht daar veilig te zijn. Had hij maar op God vertrouwd. Wat moest hij nu doen? Maar toen zagen generaals van koning Achis hem in hun kamp. Zij wilden niet dat hij met hun leger mee ging, want ze waren bang dat hij toch de kant van de Israëlieten zou kiezen. Koning Achis wilde de generaals niet boos maken en verbood toen David om mee te gaan. Zo kwam de oplossing van het probleem. Maar God liet hem wel merken dat hij heel dom was geweest, en stelde hem op de proef. Toen David en zijn mannen bij hun kamp in Ziklag kwamen, zagen zij dat het kamp overvallen was. Er was niets meer van over: alles was verbrand. De vrouwen, kinderen en al hun bezittingen waren meegenomen. Natuurlijk waren de mannen verdrietig en boos, en David kreeg de schuld. Ze waren zo boos, dat ze hem zelfs wilden doden. David vroeg God toen om vergeving en hulp. Daarna was hij niet bang meer, en zei: "Als de Here wil, zullen we de bende achterna jagen". Hij wilde nu nooit meer iets doen zonder de Here te vragen. Omdat hij nu op Hem vertrouwde, hielp de Here hem. Ze vonden de bende, omdat ze één van hen ziek in het veld hadden laten liggen. David gaf hem snel eten en drinken, en de man vertelde toen dat hij een knecht van de Amelekieten was en ze alles geroofd hadden. Hij wilde wel voor altijd bij David blijven, en zou dan vertellen waar ze waren. Zo vond David de vijand, en zag daar alle vrouwen en kinderen. Iedereen werd snel bevrijd. Er was gelukkig niemand omgekomen of gewond. Wat waren ze blij en dankbaar! Ondertussen was de grote strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten begonnen. Koning Saul en zijn zonen vochten heel dapper. Maar hij was vreselijk bang, want hij wist dat de Here hem niet zou helpen. De Filistijnen wilden geen lange veldslag houden, en joegen daarom op Saul en zijn zonen. Saul dacht aan de woorden van de waarzegster en wist dat hij ging sneuvelen. En ja, hij en zijn zonen kwamen om in de strijd. Zou David blij zijn met hun dood? Dat lees je de volgende keer.

N.D.