

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David wordt koning

David was erg ongerust. Hij vocht niet mee met de Filistijnen, maar wachtte in spanning op bericht over de strijd. Na een paar dagen boog zich een jonge Amelekiet voor hem neer. Zijn gescheurde kleren en de aarde op zijn hoofd toonden dat hij in rouw was, en dat was geen goed teken. Hij zei: "Ik kom uit de oorlog. Israël is verslagen en gevlucht. Veel soldaten zijn gesneuveld, ook Saul en Jonathan zijn omgekomen". David schrok, Saul en Jonathan alle twee dood en ook veel soldaten. Vreselijk! Maar was het waar? Hoe wist de man dit? Had hij het zelf gezien? David, vroeg hem: 'hoe weet u dit eigenlijk?' Hij zei: "Toevallig kwam ik in de strijd terecht en zag Saul, die was heel erg gewond. Hij riep dood mij! Ik zag dat hij niet lang meer te leven had en heb hem toen gedood. De diadeem van zijn hoofd en de armband van zijn arm heb ik voor u meegebracht". Het was helemaal niet waar, maar hij dacht dat David blij zou zijn en hem een beloning zou geven. Maar David barstte in huilen uit toen hij de sieraden zag. Hoe had deze man zomaar de gezalfde van de Here kunnen doden? David had dat nooit gedurfd, maar deze Amelekiet wel. Hij had zichzelf beschuldigd van koningsmoord. Daarom was er voor hem geen beloning, maar een erge straf: hij moest sterven. David had veel verdriet omdat Saul en Jonathan omgekomen waren. Hij maakte een mooi treurlied, en zei dat iedereen dat moest leren. Hij wilde niet dat ze vergeten zouden worden. David kon nu naar zijn land teruggaan, want hij zou niet meer achtervolgd worden. Hij vroeg de Here waar hij naar toe zou gaan. De Here wilde dat hij naar Hebron zou gaan. Daar kwamen mannen uit Juda, die hem zalfden tot koning. Eindelijk was het zover. Maar Samuel had hem niet alleen tot koning over Juda gezalfd, maar over heel Israël. Maar de andere stammen hadden een zoon van Saul tot koning gezalfd. Moest David nu tegen zijn eigen volksgenoten gaan vechten? Nee, dat wilde hij niet. Hij had geleerd rustig te wachten. God zou wel voor de oplossing zorgen. De andere stammen probeerden David weg te krijgen, want zij wilden niet dat hij koning was. Maar na zeven jaar werd de zoon van Saul door zijn eigen knechten gedood. Nu hadden ze geen koning meer, en ze vroegen of David koning zou willen worden over heel Israël. Was hij een goede koning? Dat lees je de volgende keer.