

Wist je dat?

De tijd

Al heel lang bestaan er klokken en horloges, waarop we, als we tenminste geen baby's of peutertjes meer zijn, kunnen zien hoe laat het is. Sommige horloges geven ook het jaar en de datum aan. Er zijn er die zelfs aangeven hoe laat het ergens anders in de wereld is, bijvoorbeeld in New York.

Voordat er klokken waren, gebruikten de mensen een zonnewijzer om te zien hoe laat het was. Je hebt misschien aan een muur wel eens een stenen plaat of schildering gezien, met streepjes of getallen erop, en daarboven een dunne pijl. Als de zon schijnt, komt er ergens op de steen of schildering een schaduw van die pijl. De zon verandert steeds van stand en de schaduw dus ook. De mensen wisten dat als de schaduw helemaal onderaan was, de helft van de dag voorbij was.



Het probleem met de zonnewijzer was, dat als het bewolkt was je de tijd niet kon zien. De Romeinen hadden hier wat op gevonden. Zij gebruikten een waterklok. Dat was een grote vooruitgang, want die kon je wel gebruiken als er geen zon was. Hij leek wel een beetje op een zandloper, een soort trechter vol met fijn zand. Misschien gebruiken jullie thuis in de keuken nog wel zo'n zandloper bij het koken van eieren. De waterklok van de Romeinen was niet met zand gevuld maar met water. Het water druppelde er heel langzaam uit. Aan het eind van de dag was het glas leeg. Hoe lager het water stond, hoe meer tijd er dus voorbij was.

Maar wat is nu eigenlijk 'tijd'? Al in het begin van de Bijbel lezen we dat God zei: "Er moeten lichten aan de hemel komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en jaren". Zo regelde God ons leven door de dag en de nacht, die bij elkaar 24 uur duren. De uren, dagen en nachten werden, vanaf de eerste dag en de eerste nacht die God maakte, weken, maanden, jaren, eeuwen (honderd jaren) en zelfs millennia (duizend jaren). Zo loopt de grote klok van God, nooit voor en nooit achter. Tijd is dus een gave van God, net als ons leven. Dat hebben we van Hem gekregen om goed te gebruiken in Zijn dienst.