

7. God gaat verder met zijn plan

De mensen bleven allemaal dicht bij elkaar wonen. De toren die ze aan het bouwen waren, werd hoger en hoger. God zei: "Ze willen die toren maken om bij elkaar te blijven, en dat is niet de bedoeling. Ik ga ze verschillende talen geven". Dat heeft God toen gedaan. En omdat ze ineens allemaal een andere taal spraken, lukte het niet meer samen te werken. Bij elkaar wonen was ook niet zo leuk meer, want ze begrepen niet meer wat de buurman zei. Er was een spraakverwarring gekomen. Zo gebeurde wat God wilde: ze moesten over de hele aarde gaan wonen. Veel mensen trokken weg naar andere plaatsen. Ze werden daar volken, die helemaal vergaten dat ze vroeger één volk waren. Naar God luisterden maar weinig mensen; de meeste van hen vergaten God zelfs. Toch wilden ze wel een god hebben. Ze maakten beelden, offerden daaraan en knielden daarvoor.

Zij vergaten God wel, maar God vergat hen niet. Hij had beloofd dat er eens een mens zou zijn die wèl naar Hem zou luisteren en doen wat Hij vroeg. God ging daarom eerst een nieuw volk maken, en uit dat volk zou iemand geboren worden, die Hij zijn Zoon zou noemen. Dat volk zou een heel bijzonder volk zijn, heel anders dan alle andere volken. Een volk met de wet van God, die hen zou leren wat goed en verkeerd is. Daarom mocht dat volk niet bij andere volken wonen. Zij zouden een eigen stuk land krijgen, waar God als een vader voor hen zou zorgen. En zij moesten dan andere volken over God vertellen.

Uit alle mensen die er toen waren, koos God één man. Hij heette Abram en woonde in de rijke stad Ur. God zei tegen hem: "Ga weg uit dit land, weg van je familie. Ga naar een land dat ik je aanwijzen zal". Dat was moeilijk voor Abram. Moest hij alles verlaten, zijn huis, zijn familie, en naar een vreemd land gaan? Ja, maar God beloofde dat Hij heel goed voor Abram zou zorgen. En dat hij de vader zou worden van dat nieuwe, bijzondere volk. Nog een heel mooie belofte kreeg Abram: hij zou een zoon krijgen; die zou ook een zoon krijgen; en zo zou het doorgaan. Na vele jaren zou de beloofde Zoon dan geboren worden. Was Abram gehoorzaam? Dat lees je de volgende keer.