

# Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

## God straft David

David schaamde zich diep. Waar kon hij zich toch verbergen voor de ogen van God? God wilde vast niets meer met hem te maken hebben. Nathan zei verder dat er altijd nariigheid in zijn huis zou zijn, omdat hij dit gedaan had. David boog zijn hoofd, en zei nederig: "Ik heb gezondigd tegen God, ik verdien de dood". Maar Nathan zei: "God heeft je vergeven, maar het kindje van Bathseba en jou zal sterven". Toen het jongetje heel ziek werd, vond David dat vreselijk. Hij wilde niet eten of drinken, en bad God om genezing. Na zeven dagen stierf het kindje. Zou God altijd boos op hem blijven? Nee, God vergeeft iemand die echt berouw heeft, maar Hij straft wie Hem niet gehoorzamen.

Als teken dat God hem had vergeven, kregen David en Bathseba een andere zoon. David noemde het jongetje 'Salomo', dat vrede (shaloom) betekent. David durfde weer te geloven dat er vrede was tussen God en hem. De profeet gaf het jongetje op Gods bevel een prachtige andere naam: 'Jedidja', dat 'Geliefde' betekent. Dezelfde naam kreeg de Here Jezus ook. God had Salomo heel lief. Hij zou de voorvader van de Here Jezus worden. Bovendien beloofde God zijn vader David dat Salomo later koning zou worden.

Toen Davids zoons groot werden, deden sommigen vervelende dingen, waar hij veel verdriet van had. Vooral Absalom was erg ontevreden, en vond dat hijzelf een betere koning zou zijn dan zijn vader. Omdat hij wilde dat de mensen hem heel aardig gingen vinden, zei hij fijne dingen tegen hen. Hij beloofde dat hij veel beter voor hen zou zorgen dan zijn vader of zijn broers. Hij zag er altijd verzorgd uit; alsof hij de koning was. Elke dag stond hij vroeg op, en hield de mensen tegen die met hun problemen naar de koning wilden gaan. Maar Absalom zei dan heel lief: "ga maar niet; de koning luistert toch niet; ik zal het wel oplossen". Hij gaf alle mensen gelijk. Ze gingen daarom veel van Absalom houden, en vonden dat hij maar koning moest worden. David merkte niets. Hij was al oud en bleef veel in zijn paleis. Toen Absalom dacht dat de meeste mensen voor hem zouden kiezen, besloot hij zijn gemene plannetje uit te voeren en zijn vader te verjagen. Hij ging hem vragen of hij een offer mocht gaan brengen in Hebron. David was heel blij dat Absalom dat wilde gaan doen. Was Absalom eerlijk? Dat lees je volgende keer. N.D.