

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

De dood van Absalom

Achitofel was niet de enige raadsman van David. Zijn raadsman Chusai bleef hem trouw. Hij zorgde er in Jeruzalem voor dat er niet naar de raad van Achitofel geluisterd werd. Zo was Chusai het natuurlijk niet eens met Achitofel, om direct achter David aan te gaan. Nee, ze moesten meer mensen hebben en daarom eerst het hele volk bij elkaar roepen. Zijn advies was bedoeld om tijd te winnen, zodat David verder kon vluchten. Dat was dus gunstig voor David, maar bleek niet goed voor Absalom. Maar God zorgde ervoor dat zijn raad inderdaad opgevolgd werd. Snel gingen de zonen van de hogepriester Zadok het goede nieuws aan David vertellen. Achitofel kon er niet tegen dat zijn raad niet opgevolgd werd, en maakte een eind aan zijn leven.

David was heel dankbaar, en ging snel verder - de Jordaan over, waar veel trouwe vrienden waren. Zij zorgden voor eten en drinken, en alles wat hij nodig had. Absalom was druk met het bij elkaar roepen van mensen uit het hele land. Met een heel groot leger trok hij uiteindelijk achter zijn vader aan. David had zijn leger verdeeld in drie groepen, en onder de leiding gesteld van drie goede generaals. Zo kon hij zich aan alle kanten verdedigen. Zelf wilde hij ook mee. Zijn generaals vonden dat geen goed idee. Ze waren bang dat David gedood zou worden. "De vijand loert alleen op u", zeiden ze. David begreep dat ze gelijk hadden en bleef in het kamp. Maar hij was erg bezorgd, en zei dat ze goed voor Absalom moesten zorgen, ze mochten hem niet doden. Ondanks zijn verraad hield hij veel van zijn zoon.

De mannen van Absalom gingen al snel op de vlucht. Ook Absalom probeerde weg te komen. Helaas kwam hij met zijn mooie lange haren vast te zitten in een boomtak, terwijl zijn ezel doorliep. Daar hing hij en kon geen kant op. Joab, één van de generaals hoorde het en stak hem dood met zijn speer. De soldaten van Joab schrokken: dit mocht toch niet van de koning? Een boodschapper, Ahimaaz die altijd goed nieuws mocht gaan vertellen, wilde snel naar David rennen. Joab begreep dat dit geen goed nieuws voor David was. Ze hadden wel gewonnen, maar Absalom was dood. De koning zou heel bedroefd en ook boos zijn. Nee, een ander moest maar gaan - een buitenlander. Hoe reageerde David op het nieuws? Dat lees je de volgende keer.