

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Salomo bouwt de tempel

Nadat Salomo een paar jaar koning was, begon hij aan de bouw van de tempel. Zijn vader, koning David, had dat graag willen doen, maar mocht het niet van God. Zijn zoon Salomo zou het doen. David mocht wel de voorbereidingen doen. Hij had het hele bouwplan gemaakt en veel goud, zilver, koper en edelstenen klaargelegd. Salomo kon zo beginnen. Er was nog wel veel cederhout nodig. Op het Libanongebirge groeiden mooie cederbomen. Hij stuurde Hiram, de koning van Tyrus, een boodschap, en vroeg of hij hem wilde helpen. Hiram wilde graag hout leveren voor de tempel van God. Hij had goede houtkappers en zou ook zorgen dat alles naar Israël vervoerd kon worden. Van de stammen werden vloten gemaakt, die over de zee naar Israël konden drijven. Als betaling wilde hij graag dat Salomo voor eten voor zijn paleis zorgde.

De tempel werd heel mooi en groot - precies zoals David getekend had. De tabernakel was gemaakt zoals God wilde, en God had David wijsheid en inzicht gegeven om alles ook zo te maken zoals Hij wilde. De stenen mochten niet op de bouwplaats bewerkt worden. God wilde niet dat je daar veel lawaai zou horen. Alle stenen werden daarom pasklaar uit de steengroeven aangeleverd. Na zeven jaar hard werken was de tempel klaar. De ark werd eerbiedig naar de tempel gebracht. Salomo en alle gelovige Israëlieten waren zo blij. Net zoals bij de tabernakel kwam er een wolk in de tempel. Zo liet God zien dat Hij bij hen was. Salomo vierde toen een groot feest. Hij offerde veel dieren en bad heel dankbaar tot God.

Maar Salomo bleef God helaas niet trouw. God had gezegd dat een koning niet veel paarden, vrouwen, goud en zilver mocht hebben. Hij trok zich daar niets van aan en nam wel 700 vrouwen en ook nog eens 300 bijvrouwen. De vrouwen kwamen uit heidense volken en brachten allemaal hun eigen goden mee. Salomo vond het zelfs goed dat ze altaren bouwden vlak bij de tempel. Hij had het moeten verbieden, maar betaalde alles, hij was zo rijk. Het ergste was dat hij zelf ook die goden ging dienen. Hij dacht niet aan God, Die tot hem gesproken had in een droom. Hij had God niet meer nodig: overal was vrede en hij was rijk. Als er oorlog zou komen, had hij immers sterke paarden met strijdswagens. Wat God daarvan vond vertel ik je de volgende keer.