

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

God straft Salomo

Natuurlijk werd God erg boos, toen Salomo Hem niet trouw bleef, en Hij kon niet anders dan Salomo straffen. God zei: "Omdat je dit gedaan hebt en Mijn verbond niet gehouden hebt, zal Ik het koninkrijk van je afnemen". Ja, het was waar dat hij net als Saul ongehoorzaam was. Als straf was het koningschap toen daarom aan David gegeven. Ook Salomo verdiende zo'n straf. Maar God had een verbond met David gesloten, en beloofd dat er altijd een zoon uit zijn nageslacht op de troon zou zitten. En zou God die belofte dan vergeten? Natuurlijk niet! De Here Jezus zou immers een kind van David zijn! Daarom zei God dat Hij niet alle stammen van Israël zou wegnemen. Slechts één stam zou Salomo trouw blijven. Tien werden aan een andere koning gegeven. De stam Juda, waar ook Jeruzalem in lag, bleef van David. Maar waar bleef dan de twaalfde stam? Benjamin, dat tegen Juda aan lag, sloot zich bij Juda aan. God beloofde ook dat de straf niet tijdens het leven van Salomo zou komen. Dat was niet omdat Salomo dat verdiende, maar alleen om het verbond met David. Toch begon de straf al tijdens het leven van Salomo. Hij moest nu gaan vechten, hij was niet langer meer de vredevorst. Er kwam zelfs opstand in het land. Salomo liet een sterke muur om Jeruzalem bouwen. Een jonge, sterke, ijverige arbeider werkte hard mee. Hij was heel dapper en heette Jerobeam. Salomo zag hoe goed hij was en maakte hem opzichter. Op een keer liep Jerobeam buiten de stad. De profeet Ahia ging hem tegemoet. Ahia had een nieuwe mantel aan, die hij zomaar in twaalf stukken scheurde. Tien stukken gaf hij aan Jerobeam. Jerobeam was heel verbaasd: wat moest hij daar nu mee? Toen zei Ahia: "Zo zegt de Here, de God van Israël, Ik zal het koninkrijk van Salomo wegnemen en tien stammen aan u geven". Hij kreeg niet alles; de rest bleef van Salomo, vanwege David en de stad Jeruzalem, die God gekozen had. Jerobeam was blij: hij zou koning worden! Hij ging met anderen praten en probeerde voor een opstand te zorgen. Salomo merkte dat en Jerobeam moest vluchten. Hij ging naar Egypte en wachtte daar. Toen Salomo 40 jaar geregeerd had, stierf hij; zijn zoon Rehabeam werd koning in zijn plaats. Of hij koning bleef over het hele volk vertel ik de volgende keer.