



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Elia en de droogte

Regen, sneeuw - wat een natte winter! Maar als het 's winters regent, hebben wij brood, groente en fruit te eten; want om te groeien hebben planten en bomen water nodig. Ook het gras voor de dieren die ons vlees geven. De Here God zorgt voor de regen, die wij soms helemaal niet leuk vinden. Toch? Elke dag mogen wij God weer 'dank U wel' zeggen dat we genoeg te eten hebben!

Maar in de tijd van Koning Achab deden de koning en de andere mensen dat niet. Ze waren de Here God vergeten en gingen stoute dingen doen. De Here God stuurde toen Zijn dienaar Elia om de mensen te leren gehoorzaam te zijn. Eerst ging hij naar de koning. Luister goed koning Achab, zei hij, van de God van Israël moet ik u vertellen dat het heel droog gaat worden. Een paar jaar zal er helemaal geen regen vallen. En u snapt wel dat als er geen regen komt, er ook geen eten is! Maar de Here God zorgde wel goed voor Elia. Hij liet hem naar een rustig plekje bij een beek gaan, waar hij uit kon drinken. Eten had hij ook nodig en de Here God had daar een mooi plannetje voor bedacht. Elke ochtend en avond liet Hij raven stukjes brood en vlees bij Elia brengen. Wat een verassing! Raven zijn grote, zwarte, heel slimme vogels, die op kraaien lijken. Maar ja, op een dag werd de beek ook droog en kwamen de raven niet meer. Wat nu? De Here God wist het. Hij zei tegen Elia: Er is een vrouw in Sarfat, een stadje in een ander land; zij zal je elke dag eten geven.

Toen Elia bij het stadje kwam, zag hij een vrouw die hout aan het zoeken was. Kon zij hem wat water geven? Vriendelijk zei ze ja en ging meteen naar huis om het die onbekende meneer te geven. Toen ze naar haar huis liepen, vroeg Elia ook een stuk brood. Toen vertelde ze hoe weinig eten ze nog maar had. Ziet u, zei ze, ik ben hout aan het halen om vuur te maken en dan met de laatste restjes meel en olie een beetje brood te maken voor mij en mijn jongen. Hoe het dan verder moet, weet ik niet. Elia zei dat het wel goed zou komen. Maar, zei hij, bak eerst een broodje voor mij, en daarna voor jezelf en je jongen. Heel lief maakte zij eerst brood voor Elia klaar. Maar toen waren er voor haar en de jongen nog maar een paar korrels meel en een paar druppels olie over. En toen gebeurde het wonder - de pot meel en de kruik olie werden niet leeg, ze bleven vol! Zo hadden Elia, de vrouw en haar jongen geen honger toen het droog bleef en de boze koning Achab kon ze niet vinden.

G.T.