

Wat heeft Christus overwonnen, en wat wordt er nu van ons verwacht?

Vraag je christenen wie Jezus is, dan zullen ze blij vertellen dat Hij hun Heiland, Verlosser is. En dit is inderdaad iets om blij en Hem dankbaar voor te zijn! Maar wat als je verder vraagt? Komt er dan niet vaak een vaag antwoord, als: 'Jezus heeft mij gered'? Overal zie je stickers en posters met 'Jezus redt'. Dat is waar en fijn, maar waarvan? Misschien komt dan het antwoord: 'Ja, van de zonde'. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Is dat alleen vergeving van zonde, of is er meer?

Redding, verlossing, bevrijding kunnen we zien als het resultaat van Gods handelen, in en door Jezus Christus, ten behoeve van mensen. Dit handelen vinden we in de Bijbel als overwinnen, loskopen, verzoenen.

God wil ons bevrijden van moeiten, lijden, pijn, ziekte, dood, en de zondelast, die alle het gevolg zijn van onze zonden en Gods vonnis daarover bij de zonde van de eerste mensen: "Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren", "... de aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, alle dagen van uw leven ... In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren" (Gen 3:16-19).

Maar God wil ook bevrijden van angst. Niet alleen van angst voor het genoemde onheil als zodanig, maar ook van de angst voor het onbekende, voor het heidense geloof in bovennatuurlijke kwade machten – die verantwoordelijk zouden zijn voor dat onheil – dat het Joodse en christelijke geloof in zijn greep heeft genomen. God zegt, met een parallel tussen Zijn scheppingswerk en Zijn vonnis over de zonde: "Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen" (Jes 45:7). Dit is de verzekering voor wie in Hem geloven, dat er geen bovennatuurlijke macht is dan Hij, goed of kwaad: "Buiten Mij is er geen andere God ... er is niemand behalve Ik" (Jes 45:21).

Er is echter niet alleen Gods handelen ter wille van ons, maar ook wat Hij van ons verwacht, opdat wij niet zondigen: heersen, strijden, worstelen,

weerstand bieden, volharden, bidden (uit nederigheid en afhankelijkheid, en in vol vertrouwen):

"Als u niet het goede doet, ligt de zonde [als een belager NBG'51] aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen." (Gen 4:7)

"Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid ... de zonde zal over u niet heersen ..." (Rom 6:13,14)

Geliefden, ik roep u op ... u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel." (1 Pet 2:11)

"Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort ..." (Luk 13:24)

"U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd [worsteling NBG'51] tegen de zonde." (Heb 12:4)

"Zalig is de man, die in verzoeking [= beproeving] volhardt." (Jak 1:12 NBG'51)

"Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen." (Luk 21:19)

We merken dat wat in het Nieuwe Testament wordt gezegd over onze strijd tegen de zonde, overeenkomt met de fundamentele woorden die God tot Kain sprak. En ook dat nergens sprake is van een bovennatuurlijke kwade macht buiten ons, maar het kwaad dat in onszelf woont, en waar wij krachtig tegen moeten strijden – biddend om Gods kracht in Zijn Zoon. Als een bovennatuurlijke macht ons tot zonde verleidt, waarom dan al deze woorden over onze inwendige strijd? Hoe kunnen wij de 'satan' als macht van het kwaad overwinnen? En waarom zou dat nodig zijn als Jezus die al overwonnen heeft, zoals vaak wordt gezegd.

Wat of wie heeft Jezus eigenlijk overwonnen? Zelf zegt Hij: "Ik heb de wereld overwonnen" (Joh 16:33). Niet de aarde of de menselijke maatschappij, maar de menselijke levenswijze die tegen God ingaat, de zonde. Zijn volgelingen moeten die ook overwinnen: "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Joh 5:4). Voor wie, net als en met Christus, de overwinning op de zonde behaalt, is ook de dood overwonnen, en dus Gods vonnis in de Hof tenietgedaan. Dan wordt het woord vervuld: "De dood is verslonden tot overwinning" (1 Kor 15:54).