

Goed of Fout Bijbelverhaal

32. De verspieders

Geef bij de zinnen over het Bijbelverhaal aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, komt er een zin uit. Succes!

	goed	fout
1 Er waren 10 verspieders om het land te verkennen.	D	G
2 De naam van het nieuwe land heette Kanaän.	O	E
3 De verspieders namen een grote tros druiven mee.	D	H
4 Het nieuwe land zag er droog en dor uit.	E	I
5 De mensen die er woonden waren groot en sterk.	S	R
6 De Israëlieten waren niet bang voor deze reuzen.	D	G
7 Het volk wilde terugkeren naar Egypte.	E	I
8 Jozua en Kaleb vertrouwden wel op God.	D	K
9 Voor straf mocht niemand het land in van God.	U	E
10 Het volk moest 30 jaar door de woestijn zwerven.	N	L
11 Iedereen ouder dan 30jr zou sterven in de woestijn.	B	D
12 Jozua en Kaleb zouden wel het beloofde land zien.	I	O
13 Het volk had spijt van hun gebrek aan vertrouwen.	G	D

Oplossing:.....