



# *kids en de Bijbel*



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## **Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Mozes rent weg uit Egypte**

Mozes woonde in het paleis van de Farao, de koning van Egypte; en als kleine prins leerde hij lezen en schrijven. Hij ging ook veel naar buiten en werd groot en sterk. De prinses bleef heel lief en zorgde goed voor hem. Maar zijn moeder had hem verteld dat hij eigenlijk een Israëliet was. Een kind van die mensen die slaven waren, en geen echte prins van Egypte. Dat zou hij nooit vergeten. Eens toen hij naar buiten ging, zag hij hoe gemeen de bazen van de slaven waren. Ze sloegen de slaven, ook al deden die nog zo goed hun best om al het werk te doen. Op een dag werd Mozes hier zo boos om, dat hij één van die gemene Egyptenaren zelf strafte. Maar dat maakte de Farao heel erg boos: 'Het is toch maar een slavenjongen - dat mag hij helemaal niet doen - breng hem hier en ik zal hem laten voelen wie hier de baas is!'

Maar Mozes rende voor zijn leven! Hij ging helemaal uit Egypte naar een ander land, dat Midian heette. Hij was moe geworden en ging bij een waterput zitten. Terwijl hij daar wachtte kwamen er zeven mooie meisjes met veel schapen en geiten, die water voor hun dieren kwamen halen. Maar er kwamen andere herders achter hen aan en die voorkropen. Zij lieten hun eigen dieren eerst drinken. Die meisjes lieten niets merken en deden alsof het heel gewoon was. Want iedere dag kwamen die oneerlijke herders, en de meisjes moesten maar wachten totdat ze klaar waren.

Toen Mozes zag hoe gemeen die mannen waren, besloot hij de meisjes te helpen en haalde water voor hun dieren uit de put. Daarom kwamen ze veel vroeger thuis. Meestal moesten zij zo lang bij die put wachten, dat ze pas laat thuis waren. Maar nu waren zij snel klaar, dankzij Mozes. Dat was heel lief van hem, en de meisjes vertelden hun vader, Jetro, heel blij hoe Mozes hen had geholpen. Zij dachten dat hij een Egyptenaar was, omdat hij kleren uit dat land droeg, maar Mozes vertelde snel dat hij een Israëliet was. Jetro vond hem heel aardig, en liet Mozes als herder bij hem werken. Toen hij er wat langer was, liet hij hem met zijn oudste dochter Zippora trouwen. Het duurde niet lang voordat het jongetje Gersom geboren werd. Het leven was daar voor Mozes heel anders dan toen hij als prins in Egypte woonde, maar hij was veilig en had een eigen gezin en werk als herder.

G.T.