



# *kids en de Bijbel*



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## **Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: De Here God roept Mozes.**

Mozes zorgde goed voor de schapen van zijn schoonvader Jetro. Iedere dag liep hij met ze door de woestijn om gras en water te zoeken. Op een dag kwam hij bij de hoge en heilige berg Horeb. Daar zag hij iets heel apart: een licht. Niet zomaar een licht, maar een braamstruik met een vuurvlam in het midden. Maar het gekke was dat de struik niet verbrandde! Hoe lang hij er ook naar keek; er veranderde niets aan de struik. Wat was dat? Hoe kon dat? Mozes ging het eens van dichterbij bekijken. Toen hoorde hij de stem van de Here God, en dat maakte Mozes heel erg bang. God had het tegen hem! 'Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob. Ik heb gezien hoe zwaar het werk is voor de Israëlieten in Egypte. Ik heb hen gehoord als ze om hulp schreeuwen, want ze willen vrij zijn van hun slavenarbeid. De Egyptenaren zijn zo ontzettend gemeen. Ik zal ze bevrijden. Ik breng ze naar een heel mooi land waar ze vrij kunnen leven. Daarom stuur Ik jou naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte halen.' Maar Mozes zag dat helemaal niet zitten. 'Ik? Moet ik naar de Farao gaan?' De Here God zei 'Ja, Ik wil dat je dat doet, en dan zul je alle Israëlieten hierheen brengen om bij Mij te zijn. Vraag aan de Farao of de Israëlieten naar de woestijn mogen gaan om mij te aanbidden. Hij zal natuurlijk nee zeggen, en Ik zal hem en de Egyptenaren dan moeten straffen met moeilijkheden. Maar Ik zal jullie bevrijden, en het volk zal ook nog goud en sieraden van de Egyptenaren meenemen!'

Mozes vond het nog steeds geen goed idee, en daarom veranderde de Here God zijn staf in een slang. Mozes was bang, maar moest de slang oppakken en toen werd die weer een staf. Dit was een wonder van God, en het was niet het enige. God liet hem meer wonderen zien. Maar Mozes had nog steeds een probleem: 'Ik kan niet goed uit mijn woorden komen, en moet ik dan met de Farao spreken?' vroeg hij. Maar de Here God vond het wel genoeg zo: 'Ik heb toch je mond gemaakt? Het lukt je best.' Maar Mozes zei: 'U moet het me niet kwalijk nemen, Heer, maar kunt u niet iemand anders sturen?' En toch luisterde de Here God naar Mozes, en zei: 'Dan mag je broer Aaron voor jou spreken, maar jij moet hem vertellen wat hij moet zeggen. Ga nou maar vlug.'

G.T.