



# kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: De tien plagen.

De Egyptenaren kenden de Here God niet. Zij geloofden in heel veel goden, die niet eens echt bestonden. Ze hadden ze zelf bedacht, en er was geen één bij die ooit met hen praatte, zoals de Here God met Abraham en Mozes had gepraat. De Egyptenaren geloofden dat er goden waren met macht over de natuur. Maar die macht heeft alleen de Here God, omdat Hij alles in de natuur heeft gemaakt. En dat moest Mozes hun laten zien. Mozes ging daarom naar de Farao, de koning van Egypte, met zijn broer Aäron, met zijn stok, en met de hulp van zijn God. Hij vroeg de Farao de Israëlieten naar de woestijn te laten gaan om de Here God te dienen. 'Geen sprake van' zei de Farao, want hij wilde zijn slaven, die aan zijn mooie gebouwen werkten, niet kwijtraken.

Mozes raakte het water de grote rivier de Nijl, waaruit de mensen water haalden aan met zijn stok, en het water werd bloed. Dat was vies! Het water was een hele week niet te drinken! Ze moesten zo leren dat de Here God machtiger was dan hun god van de rivier de Nijl! Maar toen het water weer schoon was zei Farao: 'Geen sprake van - het volk mag niet gaan!' De Here God stuurde toen kikkers. Overal zag je ze springen; tot in de bedden, potten en pannen. Je moet er niet aan denken. Maar God liet zo zien dat Hij sterker was dan hun god van de toverkunsten. Maar toch zei Farao weer: 'Geen sprake van - het volk mag niet gaan!' Daarna stuurde God muggen. Het was er zwart van, en hun gejack was niet uit te houden. Nadat die weg waren kwamen er steekvliegen, en als die prikten deed dat heel zeer. Toen werden opeens alle dieren heel erg ziek, en er gingen er veel dood. Dat was wel zielig hoor. Daarna kregen de mensen en de overgebleven dieren zweren. En elke keer als zo'n plaag weer afgelopen was, zei de Farao: 'Geen sprake van - het volk mag niet gaan!' Maar het werd nog erger. Er kwamen hagelbuien met heel hard onweer en grote hagelstenen, die veel dingen en planten kapot maakten. En iemand die zo'n steen op zijn hoofd kreeg, ging dood. Wat er van de planten overbleef werd daarna opgegeten door heel veel sprinkhanen. Toen werd het een hele dag pikkiedonker! De Here God liet zo zien dat Hij sterker was dan Ra, de god van de zon! Maar toch bleef de Farao zeggen: 'Geen sprake van - het volk mag niet gaan!' Toen kwam de ergste plaag van allemaal.

G.T.