



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Het vertrek uit Egypte.

De Here God stuurde Mozes naar de Farao, om hem te zeggen dat God een engel naar de huizen van alle Egyptenaren zou sturen, met de ergste straf van allemaal. Maar die hoefde niet te komen, als de Farao de Israëlieten zou vrijlaten. Maar dat deed hij niet. In de tijd dat de mensen in Egypte bang afwachtten of dat hele erge zou gebeuren, moesten de Israëlieten thuis feest vieren. Wat er ook zou gebeuren, de volgende dag mochten ze allemaal weg uit Egypte! Voor dat feest maakten ze wat lamsvlees met kruiden klaar en een plat brood. Op de deurposten buiten moesten zij bloed van dat lam smeren, en geloven dat de engel hun huis voorbij zou gaan. Die nacht hielden zij hun kleren aan om snel te kunnen vertrekken. Maar de meeste Egyptenaren smeerden geen bloed op hun deurposten, omdat zij niet geloofden dat een engel hen zou straffen. Maar hij kwam wel, en in elk huis waar hij binnenging, ging het oudste kind dood. Wat erg als een koning zo koppig blijft!

Maar nadat de engel klaar was met zijn werk, riep de Farao Mozes en Aäron en zei dat zij onmiddellijk allemaal weg moesten gaan, met alles wat zij hadden! En ze mochten ook nog goud, zilver en juwelen van de Egyptenaren meenemen, zoveel zij wilden. Eindelijk kregen ze wat loon voor al hun slavenwerk! Wat waren zij blij om eindelijk vrij te zijn - een heerlijk gevoel.

Maar een dag later kreeg Farao spijt! 'Wij zijn onze dienaren kwijt! Stom zeg!' Toen vertrok het hele Egyptische leger, met paarden en wagens. 'Wij gaan ze terughalen' riepen ze. Maar de Here God had andere ideeën. Toen de Israëlieten het leger zagen, werden ze heel erg bang. Ze stonden voor een zee en konden dus nergens heen vluchten. Maar de Here God liet een engel in een wolk tussen hen en het leger van de Farao staan. Daarna stuurde Hij een sterke wind, die het water wegblies! Er kwamen twee muren van water, en daartussen was het droog. Zo konden de Israëlieten naar de overkant lopen! Toen de engel wegging, probeerden de Egyptenaren dat ook. Maar de wielen van hun wagens wilden niet draaien in de modder, en halverwege konden ze niet verder komen. Toen deed Mozes zijn hand omhoog en stoomde het water weer. Het leger van Egypte verdween in het water! Toen wisten de Israëlieten dat de Here God hen veilig naar het beloofde land zou brengen. G.T.