



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David en de reus Goliath

David had zijn schapen en lammetjes heel lief en zorgde goed voor ze, ook als er een hongerige beer of leeuw kwam die wel zin had in een lekker schaapje. Hij vertrouwde erop dat de Here God hem zou helpen, en vocht dan met zo'n sterke beer of leeuw. En elke keer won hij! Daarom was David ook niet bang toen een heel grote man, een reus die Goliath heette, met Davids volk Israël, het volk van God, wilde vechten. David wist dat de Here God hem dan ook zou helpen van die reus te winnen.

Die reus was een Filistijn. De Filistijnen waren vijanden van de Israëlieten. Ze woonden vlakbij, en wilden het land van Israël inpikken en het volk wegjagen. Saul, de koning van Israël, had een groot leger om terug te vechten. Maar zijn soldaten waren bang voor die Filistijnen. Toen ze die grote reus Goliath zagen, en hoorden wat hij met zijn grote mond zei, wisten ze niet wat ze moesten doen.

Op een dag vroeg zijn vader aan David of hij zijn broers, die soldaten waren in het leger van koning Saul, eten wilde gaan brengen. David vond het heel interessant wat in het leger allemaal gebeurde, en stelde veel vragen: Wat is er hier aan de hand? Waar is de vijand? Wie is die grote reus? Wat zegt hij? Durft niemand tegen hem te vechten? Ik wel hoor, zei David tegen koning Saul: Ik durf wel met hem te vechten. En ik ga winnen, want de Here zal mij net zo helpen als toen ik met beren en leeuwen vocht. En dat deed de Here.

Saul gaf David zijn vechtkleren, maar daar kon David niet in lopen. Het was allemaal te zwaar en te stijf. Hij ging liever met blote armen en benen; als schaapherder met zijn stok, zijn slinger en vijf stenen. Goliath vond het maar niks. Hij dacht dat hij tegen een dwerg moest vechten. Maar David had maar één steen nodig om tegen het hoofd van de reus te slingeren, zodat die dood op de grond viel. De Filistijnen schrokken heel erg en renden allemaal weg, met het leger van Israël achter hen aan. Zo wonnen ze van de Filistijnen.

Koning Saul was heel blij dat hij van die vervelende Filistijnen af was, en vroeg David bij hem te blijven om hem helpen. Dat wilde David wel, en hij kreeg zo een heel bijzonder vriend - Jonatan, de zoon van koning Saul. G.T.