



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David, Saul en Jonatan

Nadat hij de reus Goliath had verslagen en de Filistijnen weer waren teruggegaan naar hun eigen land, bleef David bij koning Saul en zijn zoon Jonatan. Vaak speelde David op zijn harp voor de koning. David en Jonatan waren hele goede vrienden, en Jonatan gaf David zijn kleren en zijn zwaard. David mocht ook met Michal, de zus van Jonatan, trouwen. David moest nu het leger van koning Saul leiden, en overal waar hij ging won hij van de vijand, want de Here God was met hem. Het gewone volk vond hem een grote held, en Jonatan ook. Maar koning Saul werd jaloers, omdat iedereen voor David juichte. Eens probeerde koning Saul een speer naar David te gooien, maar hij raakte hem gelukkig niet. Een andere keer stuurde hij soldaten naar het huis van David om hem te pakken. Maar Michal hoorde het en liet hem snel wegrennen. Toen zei ze tegen de soldaten dat hij ziek was, maar toen ze in het bed keken lag David daar niet.

Jonatan zei tegen zijn vader 'Waarom laat u David niet met rust? Want hij is een trouw dienaar van u'. Toen had koning Saul spijt. Maar op een dag kwam David niet eten bij de koning; en die werd vreselijk boos. Jonatan zei dat David van zijn broers bij zijn familie moest eten. Toen werd koning Saul ook heel boos op Jonatan, en hij zei 'Als David leeft, wordt jij nooit koning'. Maar Jonatan wilde liever David redden dan zelf koning worden. Hij ging naar het veld en schoot pijlen weg. 'Ga nog verder weg zoeken' riep hij toen zijn dienaar de pijlen ging halen. Dat was een geheim teken dat David en Jonatan hadden afgesproken. David hoorde wat Jonatan zei, en hij wist dat hij voor zijn leven moest rennen. Ze waren zo verdrietig, want ze waren zulke goede vrienden. Maar zijn vader wilde David kwaad doen, en zocht hem overal. Want David ging steeds weer ergens anders heen en verstopte zich in holen in de bergen, in de heuvels, en in de woestijn. Maar de Here God bewaarde David, want hij vertrouwde op God en had Hem lief, en koning Saul juist niet. Toen David een tijdje in een ander land ging wonen, kwamen veel mensen uit Israël naar hem toe, omdat ze liever bij hem woonden dan bij koning Saul. Uiteindelijk stierven koning Saul, Jonatan en zijn broers in een oorlog met de Filistijnen. Wat was David verdrietig, want hij had ze allemaal lief.

G.T.