



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Koning David

Koning Saul was er niet meer, en Jonatan en zijn broers ook niet. Ze waren gevallen in de oorlog met de Filistijnen. David voelde zich een tijdje verdrietig en ongelukkig, want hij had ze zo lief - vooral Jonatan, en daarom zong hij een heel mooi lied over hun dappere daden.

Maar de Here God had David al gekozen als de volgende koning. Zijn profeet Samuel had dat David al verteld voordat hij met de reus Goliath vocht, want Koning Saul had de Here God niet lief en kon dus geen koning over Gods volk blijven. David had de Here God wel lief, en hij luisterde naar Hem. God vertelde hem dat hij naar de stad Hebron moest gaan, om daar koning te worden. Het volk daar vond het heerlijk om David koning te maken. Hij was hun dapperste held, had de Here God lief en was lief voor de mensen, net zoals David altijd lief voor de schapen was geweest.

Toen de rest van het volk Israël zag dat David een goede koning was, wilde dat hem ook wel dienen, dus werd hij koning over het hele volk. Maar Hebron was niet de beste stad voor een koning. Er was een stad in de bergen die veel beter was. Maar er was een probleem: er waren sterke muren en de mensen die daar woonden waren hun vijanden! Maar David had nu een heel sterk leger, en dat heeft de stad voor hem ingenomen. Koning David ging daarna in de stad, die Jeruzalem heette, wonen. De Here God zegende hem daar. De koning van Tyrus, een stad net over de grens, hielp Koning David met het bouwen van een heel mooi paleis. Ook had Koning David veel kinderen.

De mensen waren heel gelukkig met hun nieuwe koning. Maar koning David dacht nog aan zijn vriend Jonatan. Hij was er niet meer, maar had hij nog kinderen? David vroeg het aan zijn dienaars, en die vertelden hem over Mefiboseth. Hij was een klein kind toen zijn vader stierf, en ook kon hij niet lopen, want zijn verzorgster liet hem vallen toen zij wegrende, en zo brak hij zijn twee benen. Er was toen geen dokter om ze in gips te zetten, en de benen waren dus nooit meer goed gekomen. Koning David vond het heel fijn om Mefiboseth te vragen iedere dag bij hem in het paleis te komen eten. Zo kon hij heel lief voor hem zijn, en nog steeds aan zijn vriend Jonatan denken. G.T.