



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

De Here Jezus roept Saulus

De Bijbel vertelt over de Here Jezus. Hij deed alleen maar goede dingen voor zijn Vader in de hemel en de mensen. Maar Hij had vijanden die Hem dood maakten. Maar gelukkig bleef Hij niet dood! Want drie dagen later maakte de Here God Hem weer levend! Zijn vrienden waren zo blij; maar Zijn vijanden waren heel boos! Die geloofden helemaal niet dat zijn vrienden de Here Jezus levend hadden gezien. Na 40 dagen bij Zijn vrienden te zijn gebleven, ging Hij naar zijn Vader in de hemel. Maar Hij beloofde hen te blijven helpen.

Eén van die vijanden was een man die Saulus heette. Hij was ontzettend boos op de vrienden van de Here Jezus; en in Jeruzalem gooide hij ze in de gevangenis. Op een dag maakte hij een reis naar Damaskus, een stad in het buurland Syrië, om ook daar vrienden van de Here Jezus in de gevangenis te gooien. Maar de Here Jezus had een ander plan! Vlakbij Damaskus kwam er ineens een fel licht uit de hemel - nog feller dan de zon. Hij hoorde een stem "Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?" Hij zei: 'Wie bent U dan, Heer?' Het antwoord kwam: "Ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet."

Toen Saulus opstond kon hij helemaal niets meer zien. Zijn vrienden moesten hem onderweg vasthouden, en door de poort in de grote muren de stad binnenleiden. Hij was zo verdrietig. Wat had hij allemaal gedaan? De Here Jezus leefde echt. Hij had het allemaal mis gehad. Wat een ellende! Maar gelukkig kwam een goede vriend van de Here Jezus, die Ananias heette, op bezoek. Hij praatte met Saulus, bad met hem tot God, en legde zijn handen op zijn hoofd. Toen kon hij weer zien. En ook kon hij het werk van de Here God begrijpen. De Here Jezus was echt de Zoon van God. Hij was voor onze zonden gestorven, maar weer levend gemaakt. Nu moest iedereen dat leren en begrijpen.

Saulus wilde gelijk beginnen. Ja, iedereen vertellen welk een wonder er was gebeurd. De Here Jezus leeft! Hij is onze Heiland. Hij heeft ons lief, ook als wij verkeerde dingen doen. Maar de vijanden van de Here Jezus wilden nu ook Saulus in de gevangenis gooien! Saulus hoorde dat, en zijn vrienden hielpen hem te ontsnappen. Ze lieten Saulus in een mand aan een touw over de muur van Damaskus naar beneden zakken! En hij ging terug naar Jeruzalem, om daar te vertellen over de Here Jezus. Wat was iedereen verbaasd!

G.T.