



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Paulus maakt een hele lange reis

Toen Saulus de Here Jezus naar hem had horen roepen en in Hem was gaan geloven, wilde hij iedereen vertellen dat de Here Jezus leeft en bij zijn Vader in de hemel is, maar dat Hij terugkomt om Koning te zijn op aarde. Met zijn vriend Barnabas ging Saulus in een zeilboot naar andere plaatsen en landen, om dit goede nieuws te vertellen. Zij kwamen op een eiland dat Cyprus heet. Daar waren mensen die heel fijn vonden wat Saulus vertelde, en de Here Jezus wel wilden dienen. Maar er waren ook mensen die er boos om werden. Raar hè? Wie wordt er nou boos omdat de Here Jezus van ons houdt en ons wil helpen? Toen ze het iedereen op het eiland verteld hadden, gingen zij weer verder met de boot, naar een land dat nu Turkije heet. Misschien heb je op school of in de straat wel kinderen uit dat land. Eén van de steden waar zij kwamen heette Liestra.

De mensen daar luisterden heel graag naar Saulus en Barnabas, en sommigen gingen geloven in de Here Jezus. Daarbij was een mevrouw, die de moeder was van een jongen. Die jongen heette Timoteüs. Hij ging ook geloven, en op zijn volgende reis vroeg Paulus (want die naam had Saulus nu gekregen) hem mee te gaan en te helpen. Een man die luisterde naar Paulus, kon niet zelf opstaan en lopen. Maar Paulus keek hem aan, en zag dat hij geloofde in de Here Jezus, die zieke mensen beter kan maken. De man zat op de grond, en Paulus zei: "Kom overeind en ga op je benen staan!". En de man sprong op en begon te lopen. Wat was hij blij, zeg! De mensen die het zagen dachten dat Paulus en Barnabas goden waren, en ze wilden hen dienen! Maar Paulus en Barnabas riepen snel: "Niet doen! Wij zijn gewoon mensen die jullie over de enige echte God vertellen." Maar toen werden die mensen opeens boos, en begonnen stenen te gooien! Wat erg, zeg! Paulus had overal schrammen, wonden en bulten. Alles deed hem zeer, maar toch kon hij weer opstaan. Het leek Paulus maar beter ergens anders heen te gaan, om de mensen daar over de Here Jezus te vertellen.

Overal gebeurde hetzelfde. Veel mensen geloofden in wat hij vertelde. Maar andere mensen werden jaloers omdat zoveel mensen naar Paulus luisterden en in de Here Jezus gingen geloven. Die mensen werden dan ontzettend boos en wilden Paulus pijn doen! Toch was hij niet bang, en hij ging gewoon door. Want hij vertrouwde op de Here Jezus, en die hielp hem. Een paar maanden later kwamen Paulus en Barnabas weer in de stad Antiochië, waar hun reis was begonnen. G.T.