



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Paulus in de gevangenis

Straks gaan veel mensen op vakantie naar Griekenland. Het is een heel mooi land met eilandjes, bergen, beekjes, zee en stranden. De zon schijnt er heel veel. De apostel Paulus ging ook naar Griekenland. Niet op vakantie, maar om de mensen daar het nieuws over de Here Jezus te vertellen.

Eerst gingen Paulus en zijn vriend Silas naar een stad die Filippi heette. Op zaterdag (sabbat) gingen zij de stad uit naar de rivier. Daar was een plek waar Joodse mensen naartoe gingen om te bidden tot de Here God. Ze hadden daar dus geen kerk, maar kwamen buiten bij elkaar! Paulus en Silas vertelden hen over de Here Jezus. Een mevrouw die Lydia heette luisterde heel goed. Zij geloofde wat Paulus vertelde, en zij en haar familie werden christenen. Paulus en Silas mochten zelfs in haar huis logeren.

In die stad was een meisje dat de mensen steeds om geld vroeg, omdat zij heel erg ziek was. Paulus had medelijden met haar en maakte haar beter. Nou ja, eigenlijk deed de Here Jezus dat natuurlijk! Maar zij woonde bij mannen die het geld dat zij kreeg van haar afpakten. En die werden boos op Paulus; want nu het meisje niet meer ziek was, zouden ze geen geld meer krijgen! Zij maakten grote herrie, zodat andere mensen kwamen kijken. "Deze mensen zijn Joden, en ze zeggen en doen hele verkeerde dingen," schreeuwden ze. Paulus en Silas werden toen geslagen en in de gevangenis gestopt!

Maar al zaten ze vast en deed alles hun pijn, toch begonnen Paulus en Silas midden in de nacht mooie liederen voor God te zingen. Het klonk heel mooi, en de andere mensen in de gevangenis waren verbaasd: 'Hoe kan dat nou? Ineens was er een grote aardbeving! Het hele gebouw ging schudden, de deuren gingen zomaar open, en de boeien vielen van de gevangenen af! Ze waren vrij! De gevangenebewaarder dacht dat zij allemaal zouden weglopen, en dat hij zijn baan kwijt zou zijn. Dat kon niet! Maar Paulus riep naar hem: "Niet bang zijn. Wij zijn er allemaal nog". De bewaarder wist ineens dat dit had te maken met de God van Paulus. "Vertel mij wat ik moet doen" zei hij. Toen vertelde Paulus hem en daarna ook zijn familie alles over de Here Jezus. Ze waren zo blij, dat de hele familie in de Here Jezus ging geloven.

De volgende ochtend wist de burgemeester dat hij een grote fout had gemaakt. Hij liet hen vrij, zodat Paulus en Silas naar Lydia konden gaan om haar en de andere christenen te troosten. Daarna gingen zij weer op reis.

G.T.