



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Paulus in Athene

Athene is de hoofdstad van dat prachtige vakantieland Griekenland. Ook in de tijd van de apostel Paulus was het een mooie en belangrijke stad. Hij ging erheen om te zien of er mensen waren die over de Here Jezus wilden horen. Toen hij er aankwam was hij verbaasd! Hij kon het aantal afgodsbeelden niet tellen, zoveel waren er! Allemaal beelden van mensen en rare beesten, die de Grieken eerden als goden. Ze waren bang dat ze misschien een god vergeten waren, dus maakten zij een plek om een god die zij niet kenden te eren. Raar hé? Zij wisten helemaal niets over de God van de Bijbel, de ware God. Toen snapte Paulus waarom de Here Jezus hem in die stad had gebracht: hij moest de mensen daar vertellen over de God die zij bang waren vergeten te hebben.

De mensen kwamen vaak in de stad bij elkaar om over van alles en nog wat te praten. Paulus ging bij groepjes mensen staan, en begon over zijn God te praten. Na een poosje vonden zij het zo interessant, dat zij hem naar een zaal brachten zodat veel mensen hem konden horen. Wat fijn dat jullie zo godsdienstig zijn, begon hij. Ik zie zelfs dat jullie een plaats hebben gemaakt voor een god die jullie niet kennen. Ik kan hele fijne dingen over Hem vertellen hoor. Want Hij is de grote God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij maakte alles, wat je ook ziet. Hij maakte een man, Adam, en wij zijn allemaal kinderen van Adam. De Here God maakte de dag en de nacht, het land en de zee. Hij wil dat wij Hem leren kennen en Hem liefhebben, want Hij is een hele lieve God, net een Vader voor ons. Je kunt geen beeld van Hem maken, want wij weten niet hoe Hij eruit ziet. Niemand heeft Hem ooit gezien, maar Hij wil dat wij in Hem geloven, en Zijn Zoon de Here Jezus volgen door lief te zijn en goede, aardige dingen te doen. Want er komt een dag dat de Here Jezus zal komen zeggen wie goed is en in Zijn Koninkrijk mag komen, en wie slecht is die niet in dat Koninkrijk mag gaan. En wij weten dat het zal gebeuren, omdat de Here Jezus weer levend is gemaakt nadat Hij was gestorven, en nu in de hemel bij zijn Hemelse Vader woont.

Sommige mensen luisterden graag naar Paulus, en vonden het een hele fijne boodschap. Ja, laten wij de Here Jezus volgen, zeiden zij. Maar anderen wilden daar niets van weten. Jammer hé?

G.T.