



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Paulus en zijn neef

De apostel Paulus had drie lange reizen gemaakt om mensen over de Here Jezus te vertellen. Toen wilde hij zo graag weer naar Jeruzalem. Want dan zou hij die echte vrienden van de Here Jezus, Petrus en Jacobus, weer zien. Maar in Jeruzalem waren ook veel mensen die boos op Paulus waren. Weet je waarom? Omdat hij overal, ook in andere landen, de mensen over de Here Jezus vertelde. Toen die vijanden Paulus zagen, werden ze heel boos en gingen schreeuwen en wilden Paulus slaan. Ze wilden niet eens dat hij naar de mooie tempel van God zou gaan. De Romeinse soldaten, die in Jeruzalem de baas waren, kwamen vlug om Paulus te helpen. Ze brachten hem naar hun eigen huis, daar was hij veilig.

De soldaten begrepen niets van het probleem toen Paulus probeerde dat uit te leggen, en dus moest Paulus naar de priesters - de meest belangrijke Joodse mensen in Jeruzalem. Hij vertelde hun over de Here Jezus, en hoe het goede nieuws over Hem aan alle mensen verteld moest worden. Maar ze geloofden er niets van en zetten Paulus in de gevangenis. Toen bedachten de vijanden van Paulus een heel gemeen plannetje.

Op een dag kwam er een jongen op bezoek bij Paulus - het was zijn neef en hij had iets heel belangrijks te vertellen: 'Ik heb gehoord dat er 40 Joden zijn, die zeggen dat zij niets zullen eten of drinken voordat zij u pakken en meenemen, als u weer naar de priesters moet.' 'Nou', zei Paulus, 'dat moet jij aan de hoofdman gaan vertellen.' De hoofdman van de soldaten nam de jongen bij de hand, en nam hem mee naar een rustige plek. 'Zeg het maar' zei hij. De neef verteld de hoofdman over die kwade 40 mannen, die zijn oom Paulus wilden pakken en meenemen. De hoofdman geloofde hem, en zei: 'Niemand zeggen, hoor, dat jij mij dit allemaal verteld hebt. Ga nu maar naar huis en ik zorg dat alles in orde komt.' En inderdaad, de hoofdman riep heel veel soldaten, om Paulus stilletjes naar een andere stad te brengen, waar hij veilig zou zijn. Maar het verhaal was nog niet afgelopen. Paulus moest nog voor andere koningen en andere belangrijke mensen zijn verhaal vertellen, en bleef een hele lange tijd in de gevangenis - alleen omdat hij mensen over de lieve Here Jezus wilde vertellen. Wat raar!

G.T.