



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Schipbreuk

De apostel Paulus bleef een hele lange tijd in de gevangenis, omdat hij mensen over de Here Jezus wilde vertellen. De priesters en de burgemeester wilden hem niet vrijlaten om hem dat te laten doen. Op een dag praatte Paulus met de Romeinse burgemeester Festus. Hij zei dat hij niets had gedaan waarvoor hij zo lang in de gevangenis moest zitten. Hij wilde eruit en naar de hoofdstad Rome in Italië gaan om hierover met de keizer te praten. Iedereen vond dat een goed idee. Maar om naar Rome te reizen moest je met een grote zeilboot over de Middellandse Zee varen. Het was al bijna winter, en dan was het gevaarlijk op zee. De boten waren toen niet zo sterk. Die konden niet zo goed tegen een hele harde wind. Misschien zou de boot wel zinken!

Maar toch ging Paulus in een boot met Julius, een Romeinse soldaat die op hem moest letten. Want hij was nog wel een gevangene. Paulus voelde zich niet alleen, want dokter Lucas en hun vriend Aristarchus gingen mee.

Het was een grote en moeilijke reis voor zo'n zeilboot. Ze gingen dicht langs het land en een paar eilanden. Soms viel het weer mee en was het rustig. Soms waaide de wind heel hard en schommelde de boot op en neer op heel grote golven. Op een dag was de storm heel erg. Iedereen werd zeeziek, want de boot kon helemaal niet rustig op het water zeilen. Twee weken later waaide het nog steeds zo erg. Iedereen werd vreselijk bang, want ze dachten dat de boot ging zinken, en ze allemaal in de diepte van de zee zouden verdwijnen! Maar Paulus stond op, en vertelde dat er in de nacht een engel met hem was komen praten. De engel had beloofd dat ze op een eiland terecht zouden komen - niet met de boot, want die zou in de golven gaan zinken, maar zo dicht bij het eiland dat ze allemaal aan land zouden kunnen komen.

En zo gebeurde het! De boot botste op een zandbank. De mannen konden toen naar het strand zwemmen, of lieten zich daarheen drijven op stukken hout van de kapotte boot. Het regende heel hard, maar de vriendelijke mensen op het eiland maakten snel een groot vuur, zodat iedereen weer lekker warm werd. Ze bleven daar de hele winter. Daarna ging Paulus eindelijk naar Rome, om met de Romeinse keizer over zijn geloof in de Here Jezus te praten. Hij was heel blij dat de Here God hun allemaal gered had!

G.T.