

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David bij koning Achis en Saul bij de waarzegster

Van koning Achis mocht David in Ziklag gaan wonen. Dat was slim van Achis. Ziklag lag wel ver van Gath, maar hoorde eerst bij Israël en was bezet door de Filistijnen. David woonde daar dus tussen Israëlieten. Natuurlijk waren daar veel mensen boos op David, want hij was daar in opdracht van hun vijand. Achis wilde dat hij zou vechten tegen de Israëlieten. Dat kon hij natuurlijk niet doen, en daarom deed hij alsof terwijl hij vocht tegen de vijanden van zijn volk. Hij liet niemand in leven, dus niemand kon hem verraden bij Achis. Achis geloofde steeds dat hij de Israëlieten versloeg, en was zo blij dat David bij hem was komen wonen. David woonde wel zestien maanden in Ziklag, en elke dag bedroog hij Achis, en was daarom ook niet eerlijk tegenover God.

Ook Saul deed wat hij zelf wilde. Toen hij op een dag een groot leger van de Filistijnen aan de overkant van een berghelling zag liggen, werd hij heel bang. Wat moest hij doen? God luisterde niet meer naar hem, maar hij wilde graag weten wat er zou gebeuren. In het plaatsje Endor woonde een vrouw die de toekomst kon voorspellen. Maar God had verboden om naar waagzeggers te gaan. Toch ging hij midden in de nacht vermomd naar haar toe, zodat niemand hem zou herkennen. De waagzegster was bang om hem te helpen. Ze wist dat het verboden was en ze gedood kon worden. Maar de onbekende man zwoer haar dat er niets met haar zou gebeuren. Saul vroeg of ze Samuel kon laten komen. Dacht hij echt dat Samuel zomaar weer kon komen en hem zou helpen? Samuel rustte in het graf en zou pas wakker worden wanneer de Here Jezus terugkomt. De vrouw gaf een gil; ze wist opeens dat de onbekende man Saul zelf was. Maar Saul stelde haar gerust, en vroeg wie ze zag. Ze zag een oude man met een mantel. Saul dacht meteen: dat is de geest van Samuel. Hij sidderde van angst, en vroeg hem wat er ging gebeuren. Hoe het precies ging weten we niet, maar God liet hem een vreselijke boodschap horen. Hij en zijn zonen zouden in de strijd omkomen. Doodsbang ging Saul naar huis.

Achis ging met zijn leger steeds verder door het land Israël. Wat vreselijk voor David. Wat moest hij doen? Koning Achis verwachtte dat hij mee ging vechten om Saul helemaal te verslaan. Zou hij dan Saul moeten doden? Dat lees je de volgende keer.

N.D.

Papa moest in oktober een paar dagen naar Den Haag voor zijn werk. Omdat het schoolvakantie was gingen mama en de kinderen mee. Zij logeerden bij vrienden in Wassenaar. Mama nam Sam en Anne mee naar de Japanse Tuin. Ze waren echt onder de indruk van het Japanse landschap in het klein, met mini bomen in schitterende kleuren. Het was een wereld apart.

Daarna wandelden ze nog wat op het landgoed. Wat hen opviel was hoeveel verschillende soorten ganzen daar rondliepen. Nijl ganzen en Canadese ganzen kenden ze wel, maar er was ook een soort die zij niet thuis konden brengen. Het leken wel grauwe ganzen maar dan met een witte kop en twee zwarte strepen achter op hun nek. "Wat zijn dat voor ganzen?" vroeg Anne. "Ik weet het niet", antwoordde Mama. "Papa weet het vast wel." Sam maakte er gauw een tekening van; hij had altijd een notitieboek bij zich.

Eigenlijk hoefden ze niet op hun vader te wachten, want ze kwamen een



parkopzichter tegen die het raadsel kon oplossen. "Dat zijn Indische Ganzen. Zij horen niet hier, maar op de Tibetaanse hoogvlakte. Het zijn bijzondere vogels: ze kunnen hoger vliegen dan welke vogel ook. Dat komt omdat zij twee keer per jaar de hoogste bergketen in de wereld moeten overvliegen; jullie weten zeker wel welke dat is?" "Ja, de Hima-

laya", wist Sam. "Maar waarom doen ze dat?" vroeg hij. "Om van hun broedgebied naar hun winterverblijfplaats in landen als India te gaan. Van daar hun naam."

"Jullie hebben vast wel eens een film of dvd gezien van bergbeklimmers op de berg Everest. Waarom is het zo'n uitdaging om die te beklimmen?" "Het is er zo hoog dat de lucht heel dun is, waardoor het voor mensen moeilijk is voldoende zuurstof in te ademen", zei mama. "Juist, en voor vogels is dat ook een grote hindernis. Het wonder is dat de Indische Gans is zo door God gemaakt dat hij extra zuurstof kan innemen, waardoor hij sterkere spieren krijgt." "Leven ze lang?", wilde Anne weten. "Ze kunnen een jaar of twintig oud worden, net als andere ganzen. Het zijn goede ouders die hun leven lang bij elkaar blijven."

C.T.

Wist je dat?

Het dagelijks leven in de Bijbel

De synagoge (1)

Toen de Joden in ballingschap gingen konden ze niet meer naar de tempel. Ze waren ver weg van Jeruzalem en de tempel was helemaal verbrand. Maar velen vergaten God gelukkig niet. Op de sabbat kwamen ze in hun huizen bij elkaar om God te eren. Terug in het land bouwden ze behalve de tempel, ook overal gebouwen om God te dienen. Ze noemden die gebouwen synagogen of sjoel, wat lijkt op ons woordje school. De Schriftgeleerden legden daar de Thora, de wet in de eerste 5 boeken van Mozes uit. Kinderen leerden daar lezen en schrijven. Het enige lesboek was de Thora. Zo leerden ze meteen goed de hele wet kennen. Later kwamen er steeds meer boekrollen bij tot ze hadden wat op ons Oude Testament lijkt. Ze noemden die de Tenach.

Overal waar Joden gingen wonen bouwden ze een synagoge. Er zijn nog altijd synagogen, ook in Nederland. Kinderen gaan nu wel naar een gewone school, maar Gods woord leren ze in de synagoge. Elke sabbat is er een dienst. Wij gaan op zondag naar de kerk, Joden naar de synagoge. Door de week kun je elke dag naar de synagoge. Dan zijn er gebedsbijeenkomsten of een uitleg van de Thora. Aan de buitenkant zie je niet altijd dat het een synagoge is. Soms staan er wel Hebreeuwse letters, een Davidsster of een zevenarmige kandelaar op. Maar van binnen lijken ze allemaal op elkaar. Het belangrijkste in de synagoge is een grote kast, de Heilige Ark, met deuren en een mooi gordijn ervoor. Hij staat altijd aan de oostmuur, dat is de richting van Jeruzalem.

Aan het plafond hangt een lamp die altijd aan is, als teken dat God aanwezig is. In de ark liggen de heilige boekrollen. Het is de Tenach, toch noemen ze die liever de Thora rollen. Ze zijn heel mooi versierd en worden bewaard in een prachtig geborduurde mantel, die vol staat met joodse symbolen. De voorlezer staat voor een lessenaar in de biema, een soort preekstoel midden in de synagoge, de plek waar vroeger het altaar in de tempel stond. Twee mannen houden de boekrol in houders vóór hem en zorgen dat hij de tekst goed kan zien. De rol zelf mag nooit met de vingers worden aangeraakt, en daarom gebruikt iemand die een rol leest een jad, een stokje met aan het eind een handje. De volgende keer kijken we wat er nog meer in de synagoge is.



N.D.

Internet



Wat er in de synagoge te vinden is kun je zien op <http://www.missiokids.nl/Jodendom/InDeSynagoge.html>
Hoe de Indische gans het voor elkaar krijgt over de Himalaya te vliegen? Kijk op <https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ganzen-maken-achtbaanvlucht>
Het geluid dat de Indische gans maakt is te horen op <http://www.vwg-m.nl/soorten/vogel.asp?id=42>

Wil je meer weten over de Japanse tuin in Clingendael, of er eens naartoe? Ga dan naar www.denhaag.nl/japansetuin

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over wonderen van de natuur aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je de andere naam van de Indische gans. Succes!

- 1 Indische ganzen leven op de Tibetaanse hoogvlakte.
- 2 Ze kunnen hoger vliegen dan welke vogel ook.
- 3 Indische ganzen broeden in Europa.
- 4 De nesten liggen vaak langs de rand van het water.
- 5 Indische ganzen overwinteren in de Himalaya.
- 6 De Indische gans is grauw van kleur.
- 7 Kenmerkend zijn de twee zwarte dwarsstrepen.
- 8 Ze hebben een nasale, toeterende roep.
- 9 Indische ganzen kunnen 20 jaar oud worden.
- 10 Ze eten naast vegetarisch voedsel ook vis.
- 11 Indische ganzen hebben een partner voor het leven.
- 12 Ze staan op de lijst van bedreigde vogelsoorten.
- 13 In Nederland leven ook Indische ganzen.

goed	fout
S	G
T	R
A	R
E	U
W	E
N	P
K	IJ
O	L
P	V
O	G
A	G
E	N
S	T

Oplossing:.....