

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David wil een tempel voor God bouwen

David hield veel van God. Hij wilde iets doen om Hem te eren. Zelf woonde hij in een mooi paleis, maar de Ark van Gods Verbond stond in een tent. Dat kon toch niet? Nee, de Ark moest in een mooi huis staan. Daarom wilde hij in Jeruzalem een prachtige tempel voor God gaan bouwen. Het moest het mooiste en kostbaarste gebouw van de wereld worden. Hij vertelde zijn plan aan de profeet Nathan. Die vond het een heel goed idee, en zei: "Doe al wat in uw hart is, want de Here is met u". Maar ze hadden het niet aan God gevraagd. Door Mozes had God gezegd dat er eens een huis voor Hem zou komen, maar God bepaalde Zelf wanneer, hoe, en door wie. In de nacht zei Hij tegen Nathan dat David geen tempel mocht bouwen, maar dat zijn zoon, die na hem koning zou zijn, dat mocht doen. David had veel oorlogen gevoerd, en er kwamen er nog meer. Voor het bouwen van de Tempel was vrede nodig.

Was dat geen teleurstelling voor David? Dat zou het zeker geweest zijn als de profeet er niet iets heel moois bij zei. David mocht voor God geen huis bouwen, maar God zou het wel doen voor hem. David begreep dat dit geen gewoon huis was, maar een altijd durende lijn van koningen uit zijn nakomelingen. Zijn huis zou nooit helemaal verdwijnen, zoals dat van Saul. Zelfs zou iemand die van hem afstamde voor altijd op zijn troon zitten. David begreep dat dit de Verlosser moest zijn. Hij mocht een voorvader zijn van de Messias, de grote Koning. Wat was David blij en dankbaar. Hoe is het toch mogelijk dat God mij, die maar een eenvoudige herder was, deze grote belofte geeft? Jammer genoeg bleef David niet altijd zo dankbaar en gehoorzaam. Toen er weer oorlog was, liep hij op het dak van zijn paleis. Hij zag een vrouw, Batseba, die zich waste. Zij was getrouwd met Uria, een soldaat die vocht voor zijn land. David vond die vrouw heel mooi, en wilde dat ze bij hem kwam. Maar God had toch gezegd dat je geen vrouw van een ander mocht hebben? David vroeg haar te komen. Ze durfde geen nee te zeggen tegen de koning en ging. David deed net of Batseba zijn vrouw was. Natuurlijk kon ze niet blijven, en na een poosje ging ze weer naar huis. Ze merkte dat ze in verwachting was, en alleen David kon de vader van de baby zijn. Hoe moest dat nu? Ze stuurde David snel een boodschap. Wat deed hij? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Sam en Anne zaten aan tafel van hun ontbijt te genieten. Naast brood en beleg had mama er een paar bananen bij gelegd. "Hmmm...lekker", vonden de kinderen. "Weten jullie waar die vandaan komen?" vroeg papa. Sam dacht dat ze ergens uit de Tropen kwamen. "Je hebt gelijk, en we kunnen eenvoudig vaststellen uit welk land deze komen." Hij wees naar een etiketje op één van de bananen. "Wat staat daar op, Anne?" "Colombia". "Goed, en weet je waar dat ligt?" Papa pakte er een atlas bij. Ze zagen dat Colombia een land aan de noordwest kust van Zuid-Amerika is. "Maar dat is een eind weg," zei Sam verbaasd. "Hoe komen ze dan hier, en hoe lang duurt dat?"

"Ja, dat is een heel verhaal. Als wij bananen kopen in de supermarkt, zijn ze geel. Maar ze worden geoogst als zij nog groen zijn. En voordat ze naar een ander land worden uitgevoerd, worden ze streng gecontroleerd. Want wij willen in Europa geen beschadigd fruit hebben! De goede bananen worden ingepakt en naar een havenplaats gebracht. Daar worden ze in speciaal ingerichte schepen geladen, waar de temperatuur koel en constant blijft. En de reis naar Europa duurt dan tussen de zes en twaalf dagen.



"Wat gebeurt dan met die groene bananen?", vroeg Anne. "Die moeten eerst rijpen, anders wil niemand ze kopen! Dat gebeurt door ze in een warme omgeving op te slaan. En het wonderlijke is, dat we ze het hele jaar door kunnen kopen!" "Maar hoe is dat mogelijk?" wilde mama weten. "Nou, waar ze groeien is het altijd warm, dus is er geen speciaal seizoen om ze te oogsten. De bananenplant is ook geen boom maar een soort kruid, dat groeit uit een wortelstok in de grond. Zo brengt hij steeds vruchten voort."

De plant biedt nog meer mogelijkheden. In sommige landen worden de grote bladeren gebruikt als een soort bakpannen! Bepaalde soorten bananen kunnen ook als groente gegeten worden. Echt een veelzijdige plant. De volgende dag maakte mama een lekker toetje met banaan, ijs en zomervruchten. Als je ook van bananen houdt, dank God de volgende keer dat je er een eet dan maar eens extra voor zoiets lekkers!



C.T.

Wist je dat?

Het dagelijks leven in de Bijbel

De ontwikkeling van het schrift (3)

Het eerste alfabet werd samengesteld door de Feniciërs. Zij woonden waar nu ongeveer Libanon ligt. Het was een alfabet met 22 tekens, zoals dat nog altijd in het Hebreeuws in gebruik is. De Feniciërs waren zeevaarders en handelaren, waardoor veel volken met hun alfabet in aanraking kwamen. Zo ook de Grieken; maar zij misten de klinkers en bedachten die er bij. Een paar letters hadden ze niet nodig, die haalden ze weg. Toen hadden ze een alfabet



van 24 letters, dat het eerste alfabet van klinkers en medeklinkers was. Al snel maakten enkele volken er letters bij. Zo ontstond het bekende alfabet van 26 letters, dat ook wij gebruiken. Wist je dat het woord alfabet een Grieks woord is? Het is afgeleid van de eerste twee Griekse letters A (alfa) en B (bèta). Zeg het maar eens achter elkaar: alfabèta.

De Grieken vonden de Fenicische lees- en schrijfrichting van rechts naar links niet zo handig. Ze gingen daarom van links naar rechts schrijven. Om het uit te proberen schreven ze eerst de regels om en om van richting. Dat was erg lastig. De ene regel moest je van links naar rechts lezen, en de andere van rechts naar links. Om het voor de lezer wat makkelijker te maken, werd een pictogram van een gezicht voor de regel gezet. Keek het gezicht naar links, dan las je, net zoals wij, van links naar rechts. Keek het gezicht naar rechts, dan las je van rechts naar links. Al snel werd er één richting gekozen. Van links naar rechts. De meeste volken gingen dat doen, en dat doen ze nog steeds. Alleen de Israëlieten en Arabische volken bleven van rechts naar links schrijven. Chinezen en Japanners deden het weer anders, zij schreven van boven naar beneden.

De Here Jezus sprak Aramees, dat veel lijkt op het Hebreeuws. Maar hij kende ook Hebreeuws. Elke Joodse jongen leerde in die taal lezen en schrijven. De boekrollen waren, en zijn dat nu nog steeds, in het Hebreeuws. De woorden staan daarin achter elkaar, zonder spaties, zonder medeklinkers, zonder vers aanduiding; maar wel in kolommen. Dat is erg moeilijk opzoeken en lezen. Zodra een jongen 12 jaar oud was, kon hij de teksten moeiteloos opzoeken en lezen.

Wij hebben geen boekrollen, maar een boek: de Bijbel. Hoe dat Boek ontstond vertel ik de volgende keer.

Internet



Op schooltv kun je enkele filmpjes over bananen bekijken:

<https://www.schooltv.nl/video/bananen-het-oogsten-van-bananen/#q=bananen>

<https://www.schooltv.nl/video/bananen-verbouwen-op-een-kleine-plantage/#q=bananen>

<https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-banaan>

Wil je Griekse letters leren? Kijk dan op:

http://www.lereniseenmakkie.nl/Stampwerk/Grieks/html5/page_3.html

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over Wist je dat? aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je waardoor bananen krom groeien. Succes!

- 1 Een bananenplant is een soort kruid.
- 2 Bananen zijn groen als ze geplukt worden.
- 3 Bananen groeien alleen in de tropen.
- 4 Na 5 maanden kunnen de bananen geplukt worden.
- 5 Bananen worden vaak onrijp geoogst.
- 6 Een tros bananen kan wel 80 kilo wegen.
- 7 Alle bananen aan een tros zijn tegelijk rijp.
- 8 Bananen groeien het hele jaar door.
- 9 De bloem van de bananenboom is niet eetbaar.
- 10 Bananen kunnen warm verscheept worden.
- 11 De bladeren kunnen gebruikt worden als pan.
- 12 De Maleisische naam voor banaan is Pisang.
- 13 De bananenspin is niet giftig.

goed	fout
Z	T
W	E
M	A
P	A
R	E
Z	T
E	O
K	N
L	R
W	A
C	A
H	T
E	T

Oplossing:.....