

# Boekbespreking

## Het Evangelie van het Koninkrijk van God

De Heer Jezus verkondigde het volk Israël het Koninkrijk van God. Hij zei dat het 'nabij' was gekomen, 'midden onder hen' was. Dat Hij niet bedoelde 'nabij in de tijd' is duidelijk; want het Koninkrijk is nog niet op aarde. Hij bedoelde dat Hij de Koning van dat Rijk is. Met Hem is het Koninkrijk gekomen. Maar omdat de mensen Hem verwierpen, heeft God Hem tot Zich genomen in de hemel. Niet om daar altijd te blijven, want waarom zouden we dan in het Onze Vader bidden: "Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde"? Willen we dat echt? Geloven we dat dit zal gebeuren? Beseffen we welke gevolgen dat heeft voor ons leven nu, en straks wanneer het Koninkrijk komt? God heeft gezworen dat de aarde vol zal worden van zijn heerlijkheid. Geloven we dat Hij Zijn woord houdt? Wat is dat Koninkrijk eigenlijk? En waarom moet dat komen?

Velen menen dat de kerk het Koninkrijk is. Maar als dat zo is, hoeven wij er niet meer om te bidden. Anderen menen dat je het Koninkrijk zelf tot stand moet brengen. Maar is dit niet ongerijmd? Want als God belooft dat Hij zijn Koninkrijk hier zal vestigen, mogen wij dan het heft in eigen hand nemen?

Echt geloven dat het Koninkrijk komt, vraagt een heel andere manier van denken over ons leven. Oprechte gelovigen die hun Heer verwachten, bereiden zich voor op Diens komst. Zij leven alsof het Koninkrijk op aarde is. Want dat is niet afhankelijk van de plaats waar de Koning is. Zij gehoorzamen geen land, maar hun Koning! Zij leven nu al als burgers van het Koninkrijk.

Is het Koninkrijk dan toch al op aarde? Ja, in zekere zin: in de gemeenschap van wie het geloof van hun Heer en zijn apostelen, zoals opgetekend in de boeken van het NT, delen en belijden. Alle reden om aandacht te geven aan dit Koninkrijk en hoe wij daartoe kunnen behoren.

In dit boekje willen we u laten zien dat het Koninkrijk iets anders is, en op een andere manier komt, dan meestal wordt gedacht. Het is de bewerking van een tiendelige studie, die Arthur Hale tientallen jaren geleden in openbare lezingen heeft gegeven, en nadien als cursus beschikbaar is geweest. De boodschap is tijdloos en daarom nog altijd actueel.

**Auteur: Arthur Hale**

**Pagina's: 113 in A5 formaat**