

Boekbespreking

Bijbel en wetenschap

4 Wetenschap: God of afgod?

Veel mensen denken dat wetenschap en de Bijbel absoluut niet kunnen samengaan. In werkelijkheid is er echter geen fundamentele reden waarom dat zo zou zijn, wat alleen al blijkt uit het feit dat veel oprechte christenen goede wetenschappers zijn, en omgekeerd. Wat wel waar is, is het feit dat er aan beide zijden mensen zijn met een duidelijk fundamentalistische instelling. En die neigen helaas vaak tot extreme opvattingen. En even helaas zijn dat ook degenen die zich het duidelijkst laten horen, zodat vooral zij het beeld blijken te bepalen. Om die reden nemen we in deze serie boekjes een aantal aspecten eens wat nader onder de loep, in de hoop te kunnen laten zien hoe de zaken dan wel liggen. Waarbij dan blijkt dat een vermeend conflict tussen Bijbel en wetenschap in principe net zo goed kan zijn veroorzaakt door een onjuist lezen van de Bijbel als door een soms wat al te subjectieve wetenschap.

In dit deel gaan we in op de vraag hoe we als christen dan tegen die wetenschap moeten aankijken. Is die nu een vriend of een vijand? Het antwoord blijkt dan te zijn dat wetenschap iets is van mensen. En zoals steeds: de ene mens is een vriend, en de andere toont zich een vijand; dat hangt er van af wie ze zijn, en vooral wat hun bedoelingen zijn. Je kunt kernsplijting gebruiken om de wereld van energie te voorzien, of om kankerpatiënten te bestralen in een poging ze te genezen, maar ook om er een atoombom mee te maken. En zo kun je ook wetenschap gebruiken als een hulp om de grootheid van de Schepper te zien, of om te trachten God uit het heelal weg te redeneren. Die keuze maakt de wetenschapper (of u) echter zelf, niet de wetenschap als zodanig.

Auteur: Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 24 in A5 formaat