

Boekbespreking

Christus de Verlosser

Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften?

Het kennen en ervaren van de Christus (of Messias) was voor Jezus' discipelen een bron van grote vreugde. Want zij wisten uit de Schriften dat de Messias de eeuwige Koning zou zijn op de troon van David in Jeruzalem. Toch had zijn missie een belangrijkere kant: die van Verlosser. Hoeveel groter was dan ook hun vreugde, toen die hen *na* zijn opstanding duidelijk werd. Zij zagen vanaf dat moment duidelijk de beperkingen van de Wet in, en waren doordrongen van de noodzaak van eeuwige verlossing. Daarbij hadden zij een helder beeld van de aard van Jezus' verlossingswerk, en zagen in hoe en waarom Hij die beperkingen van de Wet had kunnen overwinnen.

Christenen zijn van jongs af vertrouwd met Jezus' verlossingswerk, maar weer minder met de Wet en de situatie onder het Oude Verbond. Er is daarom de neiging die verlossing meer als vanzelfsprekend te beschouwen, en minder om zich af te vragen waar die op is gebaseerd. Uiteraard belijden we onze vreugde in Hem. Maar in welke Christus? Want soms lijkt het alsof er evenveel opvattingen over Hem zijn als leraren. Hoe kan dat, als al die leraren zeggen zich op de Bijbel te baseren? Wie naar de oorzaak zoekt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat de reden ligt in het feit dat in al die 'christusbeelden' veel menselijke ideeën zijn verwerkt. Die zijn niet 'geopen-baard' door onze Vader in de hemel, maar door mensen van vlees en bloed.

Na de dagen van de apostelen hebben mensen lange tijd geen toegang gehad tot de Schrift; dat was voorbehouden aan een kleine groep bevoorrechten. Bovendien *konden* de meesten niet lezen. De vloek van onze tijd is echter, dat wij *wel* Bijbels hebben en kunnen lezen, maar dat van alle kanten wordt gezegd dat een groot deel ervan niet ter zake doet, en bovendien toch niet betrouwbaar is. Uiteraard delen wij die mening niet, en leek het ons van belang nog eens gedetailleerd naar dit onderwerp te kijken; ons afvragend: "Wie is nu eigenlijk de Christus van de Schriften?" Om te begrijpen Wie Hij is, en wat Hij nu precies voor ons heeft gedaan. En hoe. En waarom juist zo.

Auteurs: Graham Jackman en Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 50 in A5 formaat