

Boekbespreking

Bijbelstudies

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij

Je lijkt tegenwoordig geen krant meer te kunnen opslaan, geen radio of TV meer te kunnen aanzetten of je hoort van rampen. Natuurrampen, aardbevingen, verwoestende tsunami's, overstromingen of juist extreme droogte, maar in beide gevallen misoogsten gevolgd door hongersnood. In de westerse wereld stijgt de werkloosheid en volgt de ene financiële crisis op de andere en niemand is meer zeker van zijn inkomsten of zijn spaargeld. De maatschappij om ons heen verruwt, we worden in toenemende mate geconfronteerd met religieus fundamentalisme, en het terrorisme dat decennialang op zijn retour had geleken, begint zich weer onweerstaanbaar te verbreiden. De 'zekerheden' van onze maatschappij beginnen ons te ontvallen en plaats te maken voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Zijn dit tekenen van een naderend einde? En zo ja, wat heeft de Bijbel ons daar dan over te vertellen?

Op die eerste vraag valt niet met absolute zekerheid een antwoord te geven, maar die tweede willen we in dit boekje met u bekijken. Want een naderend einde betekent uiteindelijk de wederkomst van Christus, en dan wordt het voor ons de tijd om ons af te vragen hoe we daar tegenaan kijken: met angstige vrees of juist met blijde verwachting? Verwacht in de Schrift echter geen nauwkeurige 'dienstregeling' van de gebeurtenissen die ons te wachten staan, hooguit een globale karakterisering. Want hij vertelt ons in dit soort situaties zelden alles wat we graag zouden *willen* weten (om onze nieuwsgierigheid te bevredigen), maar uitsluitend wat we *moeten* weten (om niet mee ten onder te gaan). Maar dat laatste is uiteraard wel het meest belangrijke.

Auteurs: Mark Hale, Rudolf Rijkeboer
Pagina's: 40 in A5 formaat