

Boekbespreking

Bijbelstudies

Het is volbracht

Christus' overwinning over de zonde

Christendom wordt gezien als een van de 'grote wereldgodsdiensten'. Maar is het niet meer dan dat? Onderscheidt het zich fundamenteel van al die andere? En zo ja, waarin? Het lijkt vreemd, maar in de praktijk blijken maar weinig christenen op die laatste vraag spontaan een helder en correct antwoord te kunnen geven. Hoe komt dat? Misschien zijn we te vertrouwd met de tekst van de Bijbel, en dan dreigt het gevaar dat het bijzondere daaraan ons niet meer opvalt. We gaan door met onze wekelijkse routine, maar zijn ons niet altijd voldoende bewust van de essentie van ons geloof, en van de eisen die dat eigenlijk aan gelovigen, stelt.

Ons probleem is onze fundamentele neiging tot ongehoorzaamheid. Misschien belijden we dat ook wel. Maar daarmee zien we nog niet automatisch wat nu precies Gods oplossing daarvoor is, en wat Hij daarvoor nu precies van ons vraagt. Teveel christenen leven alsof ze denken dat dit nu eenmaal de situatie is, dat God intussen allang heeft voorzien in een oplossing, en dat uiteindelijk alles wel goed komt. Of ze denken juist dat ze het zelf wel kunnen oplossen, en God daar niet mee lastig hoeven vallen. Want de mens neigt van nature naar het vinden van *eigen* oplossingen. Maar was dat nu niet juist de oorzaak van het probleem, en niet de oplossing daarvan?

Ja, Jezus heeft de overwinning op de zonde al voor ons behaald. Maar wat betekent dat voor *ons*? Kunnen we nu comfortabel achterover leunen, in de zekerheid dat de klus al is geklaard? Of moeten we juist met alle kracht aan de gang om te zorgen dat we deel kunnen krijgen aan die overwinning? En wat zou dat dan van ons vragen? Het boekje *Het is volbracht* wil u een Bijbels antwoord geven op al zulke vragen. Het zijn de teksten van de studies die werden gegeven op onze studiedag in 2006, maar het onderwerp was te belangrijk om het te beperken tot die ene dag in het verleden. Het gaat om de werkelijke kern van het christelijk geloof. En daar kunnen we ons nooit genoeg van bewust zijn.

Auteurs: Graham Jackman, Mark Hale en Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 60 in A5