

Bijbelstudies

Het Koninkrijk van God is als ...

De Bijbel spreekt erg veel in beeldtaal, veel meer dan wij moderne westerlingen. Maar wat *is* beeldtaal nu precies? In het verleden was het begrip 'geestelijke uitleg' erg populair, tegenwoordig gaan velen er juist prat op alles 'letterlijk' te nemen. Maar ook al is niet alles geestelijk, dat wil nog niet zeggen dat het dan wel letterlijk moet wezen. Heel vaak hebben we te maken met beeldtaal.

Waarom gebruikt de Schrift zulke taal? Omdat één 'plaatje' soms meer zegt dan duizend woorden. Voor wie de bijbelse boodschap goed wil begrijpen is het van belang dat hij weet wat beeldtaal *is* (en wat het *niet* is!) en hoe hij daarmee moet omgaan. In modern jargon: we moeten inzien wat de toegevoegde waarde is van die beeldtaal; wat vertelt het ons dat we anders misschien niet zouden begrijpen? Wanneer we dat beseffen, en ook weten welke verschillende vormen van beeldtaal er zijn, zullen we zulke beeldtaal sneller herkennen en dan ook sneller begrijpen wat het ons wil leren.

Maar schrik niet: dit is geen dor vaktechnisch betoog. Dit boekje legt u eerst uit welke vormen van beeldtaal er zijn, zodat u ze sneller herkent. Dan gaat het in op de drie meest voorkomende vormen daarvan. Aan de hand van aansprekende voorbeelden laat het u zien wat zulke beeldtaal ons te vertellen heeft. Maar ook hoe beeldtaal je vaak in staat stelt koppelingen te zien tussen verschillende delen van de Bijbel, zodat je ook de grote lijnen van de bijbelse boodschap helderder gaat zien. In die zin is dit bedoeld als een ontdekkingsstocht. En zo'n ontdekkingsstocht kan heel spannend zijn, want in de Schrift is het juist die beeldtaal die de boodschap zo verlevendigt.