

Boekbespreking

Boeken van de Bijbel

Jesaja

Jezus begon Zijn openbare prediking met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie” (Marc 1:15, NBG’51). Zijn tijdgenoten hadden een heel concrete verwachting van dat ‘Koninkrijk van God’: dat zou de heroprichting zijn van het koninkrijk van David en Salomo, waaraan een einde was gekomen met de Babylonische ballingschap. Op grond van de profetie van Daniël verwachtten ze in hun tijd het optreden van de ‘Messias’, die beloofde koning uit de lijn van David, die alles weer zou herstellen. En van de Griekse vertaling van hun Schriften kenden ze - uit de profetie van Jesaja - ook de term ‘evangelie’. Die sloeg voor hen op dat herstel van het koningschap, en hun bevrijding uit de macht van Rome. Maar wie Jesaja goed leest, ziet dat het in werkelijkheid over iets heel anders gaat, nl. over *de bevrijding uit de macht van zonde en dood*. En dat is nog veel groter nieuws dan die staatkundige onafhankelijkheid waar zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking hebben maar heel weinigen dat begrepen, maar na zijn opstanding was *dat* de boodschap waarmee de apostelen de wereld introkken.

Christenen weten uiteraard heel goed dat het evangelie te maken heeft met leven en dood. Maar hoe velen van hen hebben ook een helder begrip van Jesaja’s prediking waar dat evangelie op gebaseerd is? Want Jesaja is geen gemakkelijk boek. Toch is die boodschap ook voor ons van essentieel belang voor een goed begrip van wat dat evangelie nu *precies* inhoudt, en wat nu *precies* de rol is van die Messias (Grieks: *Christos*) die daar de spil van is. In dit boek willen we u dat daarom laten zien.

Auteur: Rudolf Rijkeboer

Pagina’s: 164 in A5 formaat