

Boekbespreking

Boeken van de Bijbel

Jeremia

De profeet Jeremia is een van die buitengewoon boeiende figuren van het Oude Testament, en zijn tijd vormt een uiterst dramatische periode in de geschiedenis van het oude Israël. Toch zijn boeken over deze profeet schaars. Hier en daar is nog wel een enkele goede vers-voor-vers behandeling van het boek Jeremia te vinden. Maar een vers-voor-vers behandeling, hoe goed ook voor een gedetailleerd begrip van de hoofdstukken als zodanig, doet geen recht aan de persoon Jeremia zelf, of het thema van het naar hem genoemde Bijbelboek. En evenmin ontstaat er op deze manier een goed begrip van de achtergronden van de beschreven gebeurtenissen.

In dit boek wordt geprobeerd die achtergronden te schilderen, politiek (zowel op wereldschaal als lokaal) en godsdienstig: de heersende opvattingen over de God van Israël en de goden van de volken, de gevolgen van het buitenlands beleid, de rivaliteit tussen de koningszonen, en de grote, maar mislukte, godsdienstige hervorming van de vrome koning Josia.

De bedoeling van deze studie is dat de hoofdrolspelers op het toneel niet slechts namen blijven, maar gezichten krijgen. Alleen zo kunnen we ons verplaatsen in hun omstandigheden. En alleen zo kunnen we de lessen van de geschiedenis toepassen op ons eigen leven. “Wie geen geschiedenis kent is gedoemd om alle fouten zelf opnieuw te maken”. Maar wie die geschiedenis kent en ter harte neemt, is in staat om op te groeien tot een grotere gerechtigheid. Want “alles wat vroeger is geschreven” - zegt de apostel Paulus - “is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen”. Het boek van de profeet Jeremia verdient daarom zeker een plaats in onze Bijbelstudie.

Auteur: Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 79 in A5 formaat