

Brieven van Paulus

De brieven van Paulus nemen in het Nieuwe Testament een belangrijke plaats in. Daarbij komt nog het boek Handelingen, waarvan een groot deel het werk van deze bijzondere apostel van Christus beschrijft.

Behalve gelegenheidsgeschriften – naar aanleiding van vragen vanuit gemeenten, de problemen die zij hadden, en Paulus ter ore kwamen, of allerlei bedreigingen van hun geloof – zijn de brieven ook een bron van uitleg van het evangelie, dat hij in opdracht van en geleid door Christus bekendmaakte. Ze zijn en blijven daarom altijd van waarde, ook al zijn er soms praktische punten die in onze tijd geen rol meer spelen.

In dit boek vind u heldere uiteenzettingen van de inhoud van de brieven van Paulus aan enkele gemeenten in de Romeinse provincies Asia, Zuid-Galatië, Macedonië en Achaje. Daarnaast een hoofdstuk over Paulus' leven en werk voor Christus, gevolgd door een inleiding op zijn brieven, gericht op de vraag waarom we die in onze tijd nog zouden moeten lezen.

Het is een omvangrijk boek, en u zult regelmatig iets tegenkomen waarvan u denkt: 'dat heb ik toch al eerder gelezen'. Dit is echter onontkoombaar, omdat in Paulus' brieven sommige onderwerpen steeds terugkeren. Wat hij schreef moet in zijn verband gelezen en onderzocht worden, zodat we het evangelie dat hij verkondigde goed begrijpen.

Paulus benadrukte voortdurend dat wat hij deed en bereikte niet zijn werk was, maar dat van Christus in hem. Dat zovelen door zijn ijver tot geloof kwamen en de heilige Geest ontvingen, was voor hem het bewijs daarvan. Daarom moet wat hij zei en schreef beschouwd worden als het woord van Christus, waarvan de andere apostelen getuigden dat zijn woorden eeuwig leven waren. In de hoop dat ze dat ook voor u zullen zijn.

Auteurs: Arthur Hale en Jan Koert Davids
Pagina's: 355 in A5 formaat