

Christus in Profetie

2 Christus in de Psalmen

Voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën over de komende Messias goed te begrijpen. Ze leiden tot een dieper inzicht in de aard van zijn werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is gebaseerd op een zorgvuldige studie, die begint in de boeken van het Oude Testament, kan een voldoende gebalanceerd beeld geven. In de serie boekjes Christus in profetie willen wij een aanzet leveren tot zo'n studie. Het tweede deel behandelt in 12 hoofdstukken een aantal psalmen.

Die geven op een of andere wijze een beeld van de Messias. Soms gaat het om een gebeurtenis uit het leven van de psalmist zelf, die zich echter evengoed laat lezen als een profetie van Jezus als de Koning of Verlosser. Een andere keer zijn ze volledig profetisch. Soms beschrijven ze wat Hem zal overkomen, en een andere keer geven ze inzicht in zijn gevoelens. Maar altijd kunnen ze iets leren over zijn missie op aarde. Wanneer we beseffen dat, en op welke manier, zij op Hem van toepassing zijn, zullen we ook de evangeliën met meer begrip kunnen lezen.