

Christus in Profetie

3 Christus in de Tora

Christus in de Tora is het derde deel in de serie “Christus in Profetie”. Naast de geschriften van de profeten van Israël wees Jezus zijn discipelen vooral op ‘Mozes’, om duidelijk te maken wat de taak van de Messias was. Met ‘Mozes’ worden dan de eerste vijf boeken van het Oude Testament bedoeld. Deze boeken vinden we in de Schrift beschreven als ‘de Wet’ of met een Hebreeuws woord: de *Tora*.

Deze studie gaat echter niet uitsluitend over de Wet die in de Sinaï aan Mozes werd gegeven. Uiteraard is er in die Wet veel dat vooruitwijst naar Christus, en een aantal aspecten daarvan komt in dit boekje ook aan bod. Maar het beoogt zeker geen opsomming te zijn van alle aspecten uit de Wet die ‘een schaduw zijn’ van de werkelijkheid in Christus. Want daarnaast vinden we in de Tora ook nog een aantal andere verwijzingen naar het leven van Jezus. In *Christus in de Tora* tonen we vooral de koppeling met de verbonden en beloften die gegeven werden. Deze zagen uit naar de werkelijke vervulling van die beloften in Christus. Dat begint al meteen na de zondeval in de hof van Eden, maar het geldt uiteraard ook voor de beloften aan Abraham. Anderzijds was de wetgeving een essentieel onderdeel van het oude verbond. Ons begrip van het nieuwe verbond wordt daarom verdiept als we dat oude verbond beter begrijpen.

Velen onder dat oude verbond hebben vooruitgekeken naar de Messias. En toch werd hij niet herkend toen Hij kwam. Wij hebben nu een beter begrip van zijn werk, maar juist daarom kan het terugzien op deze boeken, en de daarin gegeven beloften, ons helpen met nog meer vertrouwen de vervulling van de nog resterende beloften te verwachten.

Auteur: Mark Hale

Pagina's: 40 in A5 formaat