

De Persoon van Christus

Uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de komst van Jezus al vóór de schepping het centrale deel vormde van Gods plan. Daarom zien we dat God over Hem spreekt tot Adam en Eva, op het moment dat zij gefaald hebben in hun opdracht. Hij wordt beloofd als 'het zaad van de vrouw', dat uiteindelijk 'de slang' zal overwinnen. Hij is Gods oplossing voor de redding van mensen, omdat die daar zelf niet toe in staat zijn.

Maar het blijft niet bij deze ene belofte. Vanaf dat moment leren gelovigen steeds meer over het beloofde 'zaad', of 'nageslacht'. Iedere nieuwe openbaring voegt iets toe aan ons begrip van Hem.

Zo leren we op zeer uiteenlopende manieren over Degene die komen zou. Uiteindelijk wordt Hij ook geboren, en krijgt de naam Jezus (de HEE-RE redt). Vanaf dat moment leren we veel meer in detail wie Hij is, en wat zijn taak is, zowel nu als in de toekomst. En na zijn hemelvaart geven de apostelen zelfs een nóg dieper inzicht in wie Hij is.

In dit boekje gaan wij in op een aantal van de beschrijvingen van Jezus die we in de Schrift tegenkomen, vanaf het zaad van de vrouw in Genesis tot de Alfa en Omega in Openbaring. Bij elkaar geven deze beschrijvingen een gevarieerd beeld van de Persoon van Christus. Tegelijkertijd blijken ze consistent zijn door de gehele Schrift. Er zijn verschillende woorden, verschillende beelden, maar samen vormen ze een beeld van Jezus dat ook aansluit bij wat we in de evangeliën zien: Gods Zoon, om wie heel de schepping draait, die Gods plan van verlossing uitvoert.