

Discipel van Christus

Dit boek is zeer persoonlijk, omdat de boodschap van Jezus en zijn dienaren op het individu gericht is. Zij spraken niet over 'men', of 'ze', zoals wij zo vaak doen. Jezus sprak de mensen die Hij ontmoette persoonlijk aan: "hebt u", "u bent", "weet u niet", "hoe leest u?", "Ik zeg u", et cetera. Ook zijn discipelen sprak Hij vaak heel persoonlijk aan. Tot Petrus zei Hij: "volg u Mij". De titel van dit boek had dan ook *Volg u Mij* kunnen zijn. Maar omdat het wat dwingend klinkt, en omdat dit boek uit meerdere delen bestaat, is gekozen voor *Discipel van Christus*.

Nadenkend over *discipel* zijn en *volgen*, dringt zich de conclusie op dat iemand leerling kan zijn, maar de meester nog niet per se hoeft te volgen. Dan laat zo iemand zich wel leren, maar voelt zich vrij om daar wel of niet iets mee te doen. Andersom kan niet. Het is onmogelijk Jezus te volgen, zonder van Hem te leren wat dat inhoudt. Het is namelijk in de diepste betekenis niet achternalopen, maar Hem navolgen, zijn en doen als Hij.

Als u besluit Jezus te volgen, dan houdt dit dus in dat u ook bereid bent Hem als uw Meester te beschouwen. En wel in de meest exclusieve zin: dat u alleen van Hem wilt leren. De discipelen van Jezus kwamen tot de conclusie, dat alleen Hij woorden van eeuwig leven had, en zij daarom niet zouden weten naar welke ander meester zij zouden kunnen gaan. Dit geeft aan dat Jezus niet zomaar een Meester is, maar dé Meester, de Enige die ertoe doet. Daarom zeggen zij ook, dat er aan ons mensen geen andere naam is gegeven om behouden te kunnen worden, dan die van Jezus (Handelingen 4:12). Hij is de Weg waarlangs wij moeten gaan om de Waarheid en het Leven te vinden.

De schrijvers van dit boek willen u daar op indringende, persoonlijke wijze bij helpen. Zij tonen op hun geheel eigen, maar altijd Bijbels gefundeerde, wijze de verschillende aspecten van het volgeling van Jezus zijn. De lessen van de Meester en zijn apostelen, maar ook zijn levensvoorbeeld staan hen voortdurend voor ogen. Zij willen u niet de les lezen, maar de lessen van de Meester doorgeven. Het is aan u of u de Meester daarin wilt volgen of niet.

Auteurs: Arthur Hale, Bert Twelves, Mark Hale, Jan Koert Davids
Pagina's: 234 in A5 formaat